



DE WINDWIJZER

WE DOEN WAT WE GELOVEN

PROGRAMMALADDER

1 APRIL – 30 JUNI 2023

In dit laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De Windwijzer geprogrammeerd staan. Voel je daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De Windwijzer, kijk op www.dewindwijzer.nl



NokkieBeurs

De Nokkiebeurs is een tweedehands kinderklleding- en speelgoedbeurs, waarvan de opbrengst volledig naar wisselende goede doelen gaat. De beurs vindt twee keer per jaar plaats.

- Vrijdag 31 maart van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 1 april van 09.00 tot 12.00 uur

Het leven en sterven
van Jezus Christus
volgens Judas



LiRiKo - Uitvoering over het leven en sterven van Jezus Christus volgens Judas

Koor LiRiKo brengt tweemaal dit werk, gebaseerd op "Jezus Christ Superstar", ten gehore. Deze Nederlandse bewerking van Henk Govaart wordt uitgevoerd o.l.v. zijn zoon Jurriaan Govaart. Een unieke kans om het lijdensverhaal te beleven.

- Woensdag 5 april om 19.30 uur in De Windwijzer en vrijdag 7 april om 15.00 uur in de Pax Christikerk. Toegangsprijs De Windwijzer € 2,50



Expositie Astrid Tax

Astrid Tax exposeert in De Windwijzer. Astrid maakt realistische portretten van dieren op een witte achtergrond. Deze portretten worden gemaakt met kleurpotlood. De nadruk wordt gelegd op de uitdrukking in de ogen, deze spreekt soms boekdelen.

- Van 4 april tot 2 juni 2023. De opening is zaterdag 8 april om 16.00 uur.



Paaswandeling

Wil jij tweede paasdag op een actieve en meditatieve manier beginnen? Kom dan in beweging en wandel mee met Hanneke Blom. Onderweg zoeken we samen naar tekenen van hoop & nieuw leven. Na een wandeling van ongeveer 3 km, steken we de nieuwe paaskaars aan en drinken we koffie en thee met elkaar.

Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

- Maandag 10 april van 10.00 - 12.00 uur, start vanaf De Windwijzer. Kosten € 2,50



Repair Café

Het Repair Café is een plek waar kapotte spulletjes of andere zaken waar iets mis mee is, gerepareerd worden. Denk hierbij aan kleding, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, etc. Zo zijn ze weer bruikbaar en hoeven ze niet te worden weggegooid.

- Het Repair Café is open op 15 april, 20 mei en 17 juni van 9.30 – 12.00 uur.



Lunch op Zondag

Op de zondag lunch ontmoet je anderen. Van 13.00-14.30 uur heb je met elkaar een maaltijd. Een beetje zondags. Net wat luxer dan normaal. Maar we steken ook een kaars aan, er is en gedicht en een kort meditatief moment. Misschien is dat ook wel een beetje 'zondag'. Na de lunch is er de mogelijkheid om de Zin op Zondag-lezing bij te wonen die om 15.00 uur begint

- Zondag 16 april, 21 mei en 18 juni. Lunchkosten € 4,-.

Anmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl



Zin op Zondag - Trees van Montfoort over Groene Theologie

Maak jij je ook zorgen over de klimaatverandering, de uitputting van de aarde, de afname van de biodiversiteit en alle consequentie daarvan?

Trees van Montfoort, onderzoeker en theoloog, heeft hierover geschreven in haar boek 'Groene Theologie'. Deze middag helpt Trees ons op weg naar een andere verhouding tot de schepping, door een herbezinning op denken, doen én geloven met als sleutelwoord: 'verbondenheid'. Een moedgevende middag!

- Zondag 16 april van 15.00 - 16.00, met ontmoeting na afloop.



Windwijzer Vinyl - Lekker op zolder plaatjes draaien

CD, DVD of Spotify? Nee, even terug naar vinyl. Je eigen favoriete Lp's of singles meeneemen naar de zolder van De Windwijzer. En daar, samen met andere muzikiefhebbers, luisteren naar prachtige muziek op vinyl en er met elkaar lekker over praten. Wat vind je dan zo mooi, welke herinnering heb je erbij, etc.? Doe je mee? We zien je wel verschijnen.

- Donderdag 20 april 2023 om 19.30 uur. Kosten € 2,50



Israël van Dorsten in De Windwijzer

Op 26 april geeft Israël van Dorsten, een van de Kinderen van Ruinerwold, een lezing over zijn leven en ervaringen in Ruinerwold, over hoe hij wist te ontsnappen aan de manipulatie en de mishandelingen van zijn vader. En over hoe moeilijk dat was en wat hij daarvan meeneemt in zijn leven na Ruinerwold. Zijn boek 'Wij waren, ik ben' is te koop in de boekhandel.

- Woensdag 26 april om 19.30 uur. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
Toegang € 10,-



Film 'Leave no trace'

In een natuurpark in Portland Oregon leven een vader en een dochter afgesloten van de buitenwereld. De dochter een tiener, de vader heeft PTSS. Hij lijdt psychisch aan de gevolgen van een oorlog. Ze willen niet gevonden worden en oefenen in vluchten voor mensen. Hoe verder nu de dochter ouder wordt? Ze worden gedwongen hun geïsoleerde leven op te geven en een nieuw thuis te vinden.

- Vrijdag 28 april om 20.00 uur. Toegang € 6,-



Pannenkoeken en voorlezen

Voor kinderen tot 12 jaar houden we in de meivakantie een voorleesfeestje. Na het voorlezen mag je een gratis boekje uitzoeken en daarna ... pannenkoeken eten! Kom gezellig en neem je vriendje of vriendinnetje ook mee.

- Woensdag 3 mei van 15.30 tot 17.00 uur. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl



Theatervoorstelling De Poppenspeler van Warschau

Hoe doe je het goede in een omgeving waarin het kwaad vrij spel heeft? Deze vraag dringt zich onherroepelijk op tijdens de voorstelling 'De poppenspeler van Warschau'. Indringend theater vol met muziek in De Windwijzer door Trio Wilde Eend.

- Donderdag 4 mei 2023 om 21.00 uur.



Windwijzer Boekwerk

In het najaar van 2022 is De Windwijzer gestart met Windwijzer Boekwerk. Op maandag 8 mei krijgt dit een vervolg door met elkaar het nieuwste boek van Kader Abdolah 'Wat je zoekt, zoekt jou' te bespreken. Een prachtig boek over het leven van de Perzische dichter en schrijver Rumi en met een deel van zijn vertaalde gedichten en verhalen.

- Maandag 8 mei om 19.30 uur. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
Kosten € 2,50



Move with Grace - bewegen op de werken van barmhartigheid

Dansdocente José van der Kooij en bibliodrama docent Rob van Herwaarden bieden enkele avonden aan waarop we met elkaar in beweging en dans maar ook in spel, zang, schrijvend, tekenend en schilderend het bijbelse begrip 'barmhartigheid' zullen onderzoeken. Iedereen die er zin in heeft, is van harte welkom. Kosten: € 5,- per avond. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Woensdag 10, 24 en 31 mei van 20.00 - 22.00 uur

WILT U MAANDELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN VAN DE PROGRAMMERING? STUUR DAN UW EMAILADRES NAAR COMMUNICATIE@DEWINDWIJZER.NL



ZaMiBo

Tijdens deze ZaMiBo luiden wij de festiviteiten van Vlaardingen-750 in en heeft deze bijeenkomst een middeleeuws en internationaal karakter. De deelnemers van het Wereld-atelier luisteren de middag op. Geïnspireerd door middeleeuwse kleding presenteren zij hun zelfgemaakte kleding, passend bij hun cultuur. Voor een feestelijk tintje verzorgen ze ook de internationale hapjes!

- Zaterdag 13 mei van 16.00 – 18.00 uur



Pieter Wapenaar met een fascinerende inleiding op de poëtische documentaire 'De parelmoeren knoop'

Pieter vertelt in de 'De andere reis met de Beagle' over hoe de complexe persoonlijkheid van kapitein Robert FitzRoy aanleiding vormt voor de reis met Charles Darwin. Maar ook over het tragische lot van de inheemse bevolking van Vuurland. Hij houdt daarmee een korte inleiding op de film, waarin het water en een parelmoeren knoop de recente geschiedenis van Chili met het verleden verbinden. Van harte welkom, laat je meeslepen door het verhaal en de prachtige film.

- Maandag 15 mei om 19.30 uur. Toegang € 2,50



Verse Asperges kopen, proeven en ...

Op zaterdagochtend halen we vers gestoken asperges uit Brabant en om 12 uur kan je je bestelling (met wijn?) ophalen. Of je blijft nog even voor een kopje aspergesoep en laat je door een echte kok informeren over de vele culinaire mogelijkheden van dit witte goud.

- Zaterdag 20 mei vanaf 12.00 uur. Vooraf bestellen is noodzakelijk. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten.



Zin op Zondag - Joyce Rondaij over 'het werk van Auschwitz-overlevener Primo Levi'

Joyce Rondaij is theoloog en schrijfster. In haar boek "Primo Levi na God" onderzoekt ze het werk van de Italiaanse schrijver en Holocaust-overlevende Primo Levi vanuit een theologisch perspectief. Levi was een Joodse scheikundige die gevangen werd genomen door de nazi's en in Auschwitz belandde. Hij schreef daarover verschillende boeken, waaronder zijn bekendste werk "Is dit een mens?".

- Zondag 21 mei van 15.00 - 16.00, met ontmoeting na afloop.



Virtuele rondleiding 't Gilde Rotterdam - wegens succes geprolongeerd!

De eerste digitale rondleiding was een groot succes. Nu een nieuwe digitale rondleiding van 'Rotterdam van voor de oorlog'. Dat gaan we op 22 mei meemaken. Gids Betty Derks zal op vakkundige wijze de beelden met haar verhaal begeleiden en je ongetwijfeld vermaken.

- Maandag 22 mei om 19.30 uur Toegang € 2,50



Vlaardingse Sagen en Legendes

Vandaag wordt oud Vlaardingen tot leven gebracht door vertellingen van sagen en legendes over deze stad. Theo Werner en Ben van Dorp vertellen de verhalen die Eva Stolk alweer lang geleden op papier heeft gezet. Een van de bekendere verhalen is die van de Kattenbeker. Liedjeszanger Rob Lichtendahl componeerde speciaal voor deze avond een aantal liederen rondom de vertelde sagen en legendes. Een unieke combinatie dus.

- Donderdag 25 mei 2023 om 19.30 uur. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
Toegang € 5,--



Film 'Nowhere special'

John, een 35-jarige glazenwasser heeft zich gewijd aan de opvoeding van zijn 4-jarige zoon. De moeder heeft hen na de bevalling verlaten. John is ongeneeslijk ziek en is op zoek naar een nieuwe familie voor zijn zontje.

- Vrijdag 26 mei om 20.00 uur. Toegang € 6,--

DE WINDWIJZER IS IN DE ZOMERVAKANTIE GESLOTEN VANAF ZATERDAG 15 JULI TOT EN MET ZONDAG 13 AUGUSTUS.



Expositie Hans Treurniet

Door zijn werk voor de Vlaardingse stichting "Food for All" bezoekt Hans Treurniet met regelmaat Ethiopië, een land met kleurrijke contrasten, ook tussen de mensen die er wonen. Bij de regelmatige ontmoetingen met de mensen in Fital wordt Hans steeds weer getroffen door hun gelaatsuitdrukkingen, die weergeven wat er in hen omgaat. Een aantal van deze gezichten heeft hij vastgelegd met de camera.

Van 3 juni tot en met 14 juli. Opening zaterdag 3 juni om 16.00 uur.



Stille film met LIVE orgelbegeleiding

In de Bethelkerk wordt de zwart-wit film 'De Klokkenluider van de Notre Dame' vertoond. Deze 'stomme' film, wordt muzikaal begeleid door de bekende Rotterdamse – en Doelen-organist Geert Bierling. Een unieke ervaring, die je niet mag missen! (Een co-productie van de wijkgemeente Ambacht-Oost en De Windwijzer). Toegang € 7,50, Locatie: De Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26

- Zaterdag 10 juni om 15.00 (in De Bethelkerk)



Zin op Zondag - Elma Oosthoek De lessen van Ubuntu: ik ben, omdat wij zijn!

Wat kan een samenleving die veel meer gericht is op individuele ontwikkeling en het 'ik' leren van Ubuntu: de (Zuid)Afrikaanse levensfilosofie dat alles met elkaar verbonden is. In deze Zin op Zondag vertelt Elma aan de hand van foto- en filmmateriaal van deze zoektocht. Ze nodigt de bezoeker uit om geen deelnemer maar deelgever te zijn van deze bijeenkomst.

- Zondag 18 juni 2023 van 15.00 - 16.00, met ontmoeting na afloop.



Film 'Silence of the Tides'

Documentaire gebaseerd op de voortdurende 'ademhaling' van de Wadden, tegen een decor van lucht, mist, water en land.

De film laat de getijden en seizoenen zien. Prachtige beelden met drones gefilmd. De film is een poëtische overpeinzing; hij reikt je van alles aan; je mag voelen en denken wat je wilt.

- Vrijdag 23 juni 2023 om 20.00 uur. Toegang € 6,-

- Maandagochtend Inloop, koffie, licht op de week, boekenmarkt en weggeefwinkel
- Maandagavond Van 19.00 tot 20.30 uur Boekenmarkt
- Dinsdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer en vanaf 12.30 uur De Buurtkamer
- Woensdagochtend Vanaf 09.30 uur Het Wereld Atelier
- Woensdagmiddag Vanaf 13.00 uur de Ouderkamer en vanaf 14.15 uur Windkracht95
- Donderdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer
- Zaterdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Boekenmarkt
- 2^e en 4^e donderdag Om 17.30 uur Warm Onthaal
- 2^e zaterdag Weggeefwinkel
- 3^e zaterdag Vanaf 09.30 uur het Repair Café
- 3^e zondag Vanaf 15.00 uur Zin op Zondag
- 3^e woensdag Vanaf 14.00 uur Huis vol Verhalen



www.dewindwijzer.nl