

Programmaladder

De Windwijzer

16 mei - 15 juli



In dit laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De Windwijzer geprogrammeerd staan. Voelt u zich daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De Windwijzer, kijk op www.dewindwijzer.nl

Graag van tevoren aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl



Expositie 'Symbiose & Co-existentie'

De tentoonstelling toont zeer uiteenlopende kunstwerken van 6 kunstenaars, waaronder Zhanhong Liao. Met de ideeën van menselijkheid en solidariteit wordt deze tentoonstelling een evenement van het verbinden van mensen en het delen van liefde.

- Tot en met 15 juli in De Windwijzer



Film 'The Bucket List' (Hemels Filmfestival)

Twee mannen zijn twee uitersten die elkaar leren kennen wanneer ze in het ziekenhuis op één kamer komen te liggen. Ze blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan ze op voorhand dachten. Zo willen ze nog een aantal zaken ondernemen voordat ze het loodje leggen en hebben beiden een onbewust verlangen om met zichzelf in het reine te komen. Ze maken samen een onvergetelijke reis!

- Vrijdag 20 mei om 20.00 uur, €10,- (1 kaartje + 1 gratis). Bij binnenkomst contant te voldoen.



Repair Café

In het Repair Café in De Windwijzer kunt u kapotte spulletjes of andere zaken waar iets mis mee is, laten repareren. Zo zijn ze weer bruikbaar en hoeven ze niet te worden weggegooid

- Zaterdag 21 mei van 09.30 tot 12.00 uur



Film 'Mijn vader is een vliegtuig'

Het verhaal draait om de 40-jarige Eva die in haar verleden duikt om de oorzaak van haar paniekaanvallen te vinden.

Eva wordt steeds banger voor zichzelf. Na de dood van haar moeder gaat zij op onderzoek uit om te ontdekken wie haar vader, die in een psychiatrische inrichting verblijft, werkelijk was.

- Vrijdag 27 mei om 20.00 uur, kosten € 6,-



Bloemschikken

Op een mooie Pinksterdag....heeft u een mooi bloemstuk in huis! We maken een kleurige bloemschikking, een pinkstertuintje. Graag een langwerpige schaal (formaat cakeschaal) en een mesje meenemen. De koffie en thee staan klaar. We hopen op een gezellige, creatieve ochtend.

Graag aanmelden: aanmelden@dewindwijzer.nl

- Zaterdag 4 juni van 10.00 tot 12.00 uur, kosten € 10,-



Warm Onthaal

Met elkaar eten geeft mooie gesprekken. We serveren een driegangenmenu voor € 5,00. Vrijwilligers staan achter het fornuis. Je ontmoet nieuwe mensen en bent er even helemaal uit. De inloop start om 17.00 uur.

- Dinsdag 24 mei, donderdag 9 juni, donderdag 23 juni en donderdag 14 juli, kosten € 5,-
- aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl



ZaMiBo

Op elke 2^e zaterdag van maand de ZaterdagMiddagBorrel, met een drankje, een klein hapje en wat kleinschalige livemuziek. Van harte welkom.

- Zaterdag 11 juni van 16.00 tot 18.00 uur



Zin op Zondag – Mirjam Visser-Fuchs over posttraumatische groei

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven compleet op de kop zetten. Of het nu het krijgen van een levensbedreigende ziekte is, het meemaken van een burn-out, het verliezen van je geliefde of baan etc. Het is heftig en ingrijpend. Daar bestaan veel negatieve beelden over. Maar ze kunnen je levensloop óók in positieve zin compleet transformeren. Dat heet posttraumatische groei (PTG). Mirjam Visser-Fuchs, theoloog met eigen coaching praktijk *Talentbloeier* - komt hierover vertellen en deelt hoopvolle ervaringen en inzichten.

- **Zondag 19 juni van 15.00 tot 16.00 uur**



Film 'King Richard'

Met een duidelijk beeld van hun toekomst voor ogen en met behulp van onconventionele methodes is Richard vastbesloten om van Venus en Serena Williams, die opgroeien in de arme wijk Compton, wereldberoemde tennissterren te maken.

- **Vrijdag 24 juni om 20.00 uur, kosten € 6,-**

Boekenmarkt De Windwijzer succesvol vernieuwd

In De Windwijzer, de voormalige Oosterkerk aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen, is al zo'n 25 jaar een uitgebreide boekenmarkt met tweedehands boeken te vinden. Op woensdag 11 mei is de ruimte van deze boekenmarkt, na een grondige verbouwing, officieel heropend.

Na ruim een half jaar tekenen, verbouwen en inrichten is er een uitermate sfeervolle en multifunctionele ruimte ontstaan. De banken zijn verdwenen, de aflopende galerij is op drie niveaus uitgevlakt, boekenkasten zijn geplaatst, maar ook hebben enkele mooie werk- en leestafels een plek gevonden.

De Windwijzer is naast een veelzijdig ontmoetingscentrum nu ook ineens de grootste boekenwinkel van Vlaardingen. "We geloven dat boeken je wereld groter maken en dat een goed boek het verdient om doorgegeven te worden." zegt één van de nieuwe boekenmarktvrijwilligers. "Je waant je soms in luilekkerland met zoveel mooie boeken, heerlijk om hier een dagdeel in de week bezig te kunnen zijn". Ook voor de liefhebbers van vinyl is het zeker de moeite waard om de, nog enigszins beperkte, hoeveelheid met grammofoonplaten te bekijken.

De boekenmarkt is iedere maandagochtend geopend, en momenteel iedere tweede zaterdagochtend van de maand. Binnenkort wordt dit, zodra de vrijwilligersbezetting rond is, verruimd naar iedere zaterdagochtend.



De komende periode gaan wij weer aan de slag voor de programmering van september tot en met december 2022. Uiteraard proberen wij dat zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van u en wat 'past' binnen De Windwijzer.

Heeft u nog ideeën over de invulling van het programma, dan willen wij dat graag van u horen. We gaan dan kijken of we dat binnen het nieuwe programma een plekje kunnen geven.



Weggeefwinkel

Heeft u nog (kleine) huisraad, dat u een goede bestemming wilt geven? De Weggeefwinkel in De Windwijzer is er blij mee. Vooral keukengerei wordt veel gevraagd en kunnen we dus goed gebruiken. Op maandagochtend en donderdagochtend kunt u altijd terecht om de spullen af te geven.

Voor nu wensen wij u een goede zomerperiode toe!