



JAARVERSLAG

2020

DE WINDWIJZER



Welkom

Hier is een stoel voor wie moe is,
hier is hoop voor wie verdwaald is,
hier is liefde voor wie ontmoedigd is,
hier is geloof voor wie twijfelt,
hier ben je thuis, hier ben je verwacht, zoals je bent.

Sta even stil,
bewonder de eenvoud van deze kerk.
Adem in, het verleden van dit Godshuis,
je eigen nieuwe begin.
Sluit je ogen en word even stil,
want in stilte hoor je de echo van Gods Woord.

Ga even zitten,
loop ook hier jezelf niet voorbij,
vouw je handen, open je hart.

En als je dat niet kan,
of als je het niet geloven kan
ga dan met de groet:
Shalom,
vrede en alle goeds.

Inhoudsopgave

Het werd een buitengewoon jaar	4
1. Kernwaarden traject	6
2. Verslagen van coördinatoren	9
2.1 Dienstverlening, helpen waar nodig	9
2.2. Bezinning, je laten inspireren	12
2.3 Locatiebeheer, het gebouw en de dagelijkse gang van zaken	15
3. Organisatie	17
3.1 Bestuurlijke aangelegenheden	17
3.2 Vrijwilligerszaken	19
4. Financiën	21
5. De Windwijzer in verbinding	22
5.1 Diaconie en de wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen	22
5.2 Vrienden van de Windwijzer	23
5.3 Samenwerking Aanloophuis De Groene Luiken	23
5.4 Gemeente Vlaardingen	24
5.5 Stichting Uitdeelpunt Vlaardingen.....	24
Bijlage: overzicht van de activiteiten binnen de Windwijzer in het jaar 2020.	25

Het werd een buitengewoon jaar ...

Door ons tienjarig jubileum zou 2020 sowieso een bijzonder jaar worden, maar dankzij de coronapandemie werd het een buitengewoon jaar. 2020 werd een jaar om op terug te kijken, om vooruit te zien en om te vieren.



Al liep dat vieren misschien wat anders dan verwacht. De eerste maanden waren er nog regelmatig jubileumtaarten en toonden we vaak ons aangepaste logo met de '10'. Maar ons geplande jubileumfestival ging niet door en we vonden dat meer dan jammer. De reguliere programmering stond gedurende een groot deel van het jaar op een laag pitje, hoewel we nog wel een start hebben kunnen maken met het Repair Café. Maar het werd een ander jaar dan gepland, waardoor ook dit jaarverslag afwijkt.

In dit document staan geen aantallen en leest u geen nadere beschrijvingen van onze activiteiten. Toch hebben we voldoende te melden. Na tien jaar stonden we stil bij wie we zijn en wat voor organisatie we willen zijn. Hoe willen we dat mensen ons zien? Tijdens de 'pas op de plaats' stelden we onze kernwaarden vast, u leest er in dit verslag meer over. In 2020 vormden we daadwerkelijk een 'Huis van Verbinding', misschien wel juist dankzij de pandemie.

Het was goed om te zien hoe snel kon worden ingesprongen op de nieuwe situatie. Er ontstonden nieuwe initiatieven. Zo werd een jaar lang door een grote groep mensen soep gemaakt. Voor de Voedselbank, Stichting UP, de dagopvang voor dak- en thuislozen en voor eenieder die de soep en/of de aandacht goed kon gebruiken. Het project ontstond in maart 2020 en zou dankzij een grote groep soepmakers het hele jaar blijven doorlopen, mede dankzij flink wat mensen die voorheen helemaal niet als vrijwilliger binnen De Windwijzer actief waren. Het zijn trouwe en betrokken mensen die zich met anderen verbonden tonen.



Ook werden er narcissen bezorgd en reikten we boekenpakketten uit voor mensen die de deur niet meer uitkwamen. We gaven op het voorplein stapels met puzzels en spellen weg, evenals een grote hoeveelheid kinderkleding. Tijdens de tweede lockdown fungeerde De Windwijzer ook als dagopvanglocatie voor mensen die in de nood-nachtopvang van de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Maassluis verbleven. Een dagelijkse plek voor koffie, een praatje en soep.

Gastvrijheid en Compassie, twee van de kernwaarden die in 2020 jaar hebben benoemd, konden we juist in dit jaar in praktijk brengen. We konden echt van betekenis zijn, legden verbindingen en voelden ons verbonden met de samenleving om ons heen.

Als bestuur en vrijwilligers wisten we ons geïnspireerd, door elkaar en door de ander. Zo vertellen we het verhaal verder. We geven de moed en de hoop niet op, maar geven die door. Juist nu is dat zo nodig, in zo'n buitengewoon jaar.

Namens het bestuur van de Windwijzer,
Theo Werner
voorzitter bestuur De Windwijzer

1. Kernwaarden traject

Een waardevol proces.

Gedurende ons jubileumjaar nam het bestuur de tijd om te kijken waar we nu staan. Een bezinning op onze identiteit, ons verhaal en onze drijfveren. De Windwijzer heeft zich de afgelopen jaren als organisatie ontwikkeld, wat een herijking zinvol maakte. Wie zijn we? Wat doen we? Waarom doen we dat? Waartoe doen we dat? Waar zijn we goed in? Waar liggen onze grenzen? Voor wie doen we ertoe?

Het bestuur startte dit traject op 20 juni 2020 met een bezinningsdag onder leiding van Ranfar Kouwijzer, predikant-directeur van de Pauluskerk. Op deze dag stonden onze waarden centraal. We probeerden te komen tot de bepalende kernwaarden van De Windwijzer. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, maar al pratend en elkaar bevragend kwamen we op een spoor.

Woorden als hoopvol, innovatief, aandacht, laagdrempeligheid, durf/lef, ontmoeting, zinvol, presentie, christelijk, open blik en daadkracht kwamen voorbij. We probeerden invulling te geven aan deze brede begrippen en ze te verbinden met wat er gebeurt in De Windwijzer. Woorden werden gecombineerd, veranderden van lading en inspireerden ons tot weer nieuwe woorden. Dynamisch en verbindend.

Uiteindelijk stelden we in oktober vier voorlopige kernwaarden vast: *gastvrijheid, compassie, inspiratie en duurzaamheid*. Onze zoektocht naar wie we zijn en wat we zijn, dient wat ons betreft een permanente zoektocht te blijven. De puzzel is niet af. Maar dit bleken de vier kernwaarden waar we ons als bestuur het meest in herkennen. We voegden daaraan toe als De Windwijzer bekend te willen staan als 'Huis van Verbinding'. Verbinding, daar staan we voor. Verbinding met elkaar, de wereld om ons heen, met God, met de kerk, met de stad, met mensen die ons nodig hebben. . . Deze verbinding geven we vorm vanuit en met de vier genoemde kernwaarden.



Voor onze vrijwilligers en bezoekers hebben we deze kernwaarden een nauwere omschrijving gegeven. Dit is wie we zijn en wat we willen betekenen:

De Windwijzer, Huis van Verbinding

De Windwijzer legt verbindingen tussen mensen. Wat ons als medewerkers en bezoekers verbindt, kunnen we uitdrukken in vier woorden: onze kernwaarden. Ze zeggen iets over de houding van onze medewerkers en zeggen iets over wat je als bezoeker hier mag verwachten. Ze laten zien waar onze mogelijkheden en onze grenzen liggen. Steeds op zoek naar verbinding!

Gastvrijheid

De Windwijzer is een open huis. Iedereen is welkom, wat je bij ons kunt voelen en ervaren. Er is aandacht voor jou, je kunt je verhaal kwijt. We respecteren elkaar en verwachten deze houding ook van jou; ieder mens is immers waardevol en uniek. Je kunt hier andere mensen ontmoeten en gezelligheid vinden bij allerlei heel verschillende activiteiten. En heb je zelf ideeën, dan kunnen we daar misschien wel mee aan de slag, samen met jou. Voel je dus uitgenodigd om ook zelf je steentje bij te dragen.

Inspiratie

De Windwijzer is een bezielde, interessante plek. Door onze programma's en activiteiten kun je kennismaken met andere mensen, andere verhalen, Bijbelverhalen, levensvragen, andere mogelijkheden en andere inzichten. Die kunnen jou aan het denken zetten, rust geven of soms juist in beweging brengen. Wij willen van betekenis zijn voor de ander, voor jou, in de ontmoeting. Wij geloven oprecht dat dit kan en halen daarbij onze kracht en energie uit onze overtuigingen, of ons geloof. We zijn benieuwd naar jouw drijfveren. Daarbij laten we jou de ruimte, keuzes maak jij immers gewoon zelf.

Compassie

In De Windwijzer durven we ons te laten raken door het verhaal van de ander, het verhaal van jou. Mensen zijn niet een probleem, maar hebben een probleem. We zijn geen hulpverleners, maar wel allemaal medemensen, elkaars naaste, dus ook van jou. Misschien kunnen we voor jou wel een steuntje in de rug zijn, door directe hulp te bieden of je de weg te wijzen naar hulp. We zijn daarin creatief en denken mee. Wij geloven namelijk dat we in deze samenleving niet zonder elkaar kunnen. We kunnen elkaar ondersteunen en troosten, samen blij zijn en nieuwe levenskracht vinden. Lukt dat? Vaak, maar heus niet altijd. We kunnen met elkaar zoeken naar mogelijkheden. En dat doen we graag!

Duurzaamheid

Wij geloven dat Vlaardingen een plek als De Windwijzer nodig heeft, nu en in de toekomst. Niet alleen vandaag willen we iets betekenen voor mensen, ook op de langere termijn. Wij vinden het belangrijk dat mensen op ons kunnen bouwen, dat ze ons gebouwd weten te vinden, dat ze weten wat ze aan ons hebben, zodat ook jij weet wat je aan ons hebt. Duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn daarom heel belangrijk. Daar mag je ons op aanspreken en daar zullen we jou op aanspreken. We kijken met lef en een open blik naar de toekomst. We durven nieuwe wegen in te slaan. We zijn ons ervan bewust dat we zuinig moeten zijn op onszelf, op jou, op elkaar, op onze relaties, op ons gebouwd, op onze stad, op onze schepping. Daar gaan we voor.



En dan verder ...

De eerste stap bestaat eruit onze medewerkers en vrijwilligers in dit proces mee te nemen. De maatregelen rondom Covid-19 vormen daarbij wel wat hindernissen. De bedoeling was (en is nog steeds) om in de eerste helft van 2021 op drie momenten met alle betrokkenen groepsgewijs over deze kernwaarden te praten, met als doel ze te delen, de herkenbaarheid te toetsen, draagvlak te creëren en de vraag te stellen of zij zich ermee kunnen verbinden. We zullen daarbij ook tips vragen om deze woorden meer voelbaar, zichtbaar en merkbaar te maken. De opzet is de kernwaarden pas na deze gesprekken definitief vast te stellen.

Zoals we reeds schreven, is het proces daarmee niet voltooid. Ook na de vaststelling blijven we nadenken en spreken over de vraag hoe we onze kernwaarden voelbaar, zichtbaar en merkbaar kunnen maken en bepalen we samen wat de consequenties voor De Windwijzer zijn op het gebied van beleid, programmering, communicatie en bijvoorbeeld ons vrijwilligersbeleid. Zo zullen we blijvend invulling geven aan het 'Huis van Verbinding'. Een waarde(n)vol proces.

2. Verslagen van coördinatoren

2.1 Dienstverlening, helpen waar nodig

Beperkingen en kansen

Tijdens de eerste lockdown, die liep van 20 maart tot 1 juni, zag De Windwijzer zich genoodzaakt alle reguliere groepsactiviteiten stil te leggen. Desondanks kon wel gestart worden met een soepproject en een bezorgservice van boeken. Het diaconaal spreekuur op de maandagochtend kon het gehele jaar blijven doorgaan. Het was er waarschijnlijk juist door de coronacrisis drukker dan ooit. Vanaf het voorplein hebben we vanaf 30 maart een aantal keren legpuzzels, gezelschapspelletjes en 'soep op de stoep' aangeboden.

Na 1 juni konden enkele activiteiten weer voorzichtig van start gaan. Het ging om de maandagochtendinloop, onze Boekenmarkt, de Buurtkamer, Odensehuis De Bovenkamer en Windkracht 95. In verband met de tweede coronagolf namen we vanaf 22 oktober een aantal verscherpte maatregelen. Zo schonken we tijdens activiteiten geen alcohol meer en schrapten we de maaltijdverstrekking. In onze Weggeefwinkel mochten voortaan slechts twee bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn, volgens een nummertjessysteem. Voor Odensehuis De Bovenkamer moesten mensen zich vooraf aanmelden en beperkten we het aantal deelnemers. Een nieuwe lockdown zorgde er begin november voor dat vrijwel alle activiteiten wederom stil kwamen te liggen. We moesten ons beperken tot het brengen en ophalen van de soep, het diaconaal spreekuur en Odensehuis De Bovenkamer, dat voor heel kleine groepjes een aangepast programma organiseerde.

Op verzoek van de gemeente Vlaardingen hielden we vanaf half december open huis voor dak- en thuislozen, gedurende vijf dagen in de week van 10.00 tot 13.00 uur. We stemden deze openingstijden af met De Groene Luiken en het Dagcentrum van de Pameijerstichting, die op andere tijden in de week geopend waren. Bezoekers konden bij ons terecht voor onderdak, wat warmte, koffie en thee en kregen om 12.00 uur een eenvoudige lunch aangeboden. Ze kregen ook de gelegenheid om warme kleding en schoenen uit de weggeefwinkel mee te nemen. Vrijwilligers fungeerden bij toerbeurt als gastheer of gastvrouw.



Tijdens de kerstdagen verzorgde De Groene Luiken in De Windwijzer een inloop met eten en drinken, livemuziek en de film 'Intouchables'.

Het soepproject verdient in dit jaarverslag terecht extra aandacht. Het initiatief bleek een groot succes, met een overweldigend aantal van ruim negentig vrijwilligers die regelmatig soep bereidden. Met financiële steun van onder meer het Fonds Schiedam Vlaardingen en het Ondernemersfonds Oostwijk waren we in staat een grote vrieskist en een grote voorraad plastic emmertjes aan te schaffen. In eerste instantie ging de soep vooral naar de Voedselbank en Uitgiftepunt Vlaardingen, maar later meer en meer naar individuele 'afnemers'. Er werd niet alleen heel veel soep gekookt, maar ook heel veel meegenomen. We voorzagen met dit project duidelijk in een behoefte. Het stelde De Windwijzer niet alleen in staat mensen materieel te ondersteunen, maar leverde ons ook de mogelijkheid op met mensen in contact te blijven.

Na een gedegen voorbereiding zou in 2020 ook het Repair Café van start gaan. De initiatiefnemers bezaten de middelen voor een maandelijkse openstelling op elke tweede zaterdagmorgen van de maand. Het was een hard gelag dat corona een streep door de rekening zette. Van de geplande proefopenstellingen in september en oktober kon alleen de eerste doorgang vinden. Wél waren er gelijk 35 bezoekers, wat erop wijst dat het Repair Café in een behoefte gaat voorzien.



Corona dwarsboomde ook Windkracht 95. We moesten schipperen en improviseren om ondanks alles de doelgroep te blijven bereiken, kinderen die in armoede leven en daardoor tegen achterstand en achterstelling aanlopen. Dat was behoorlijk frustrerend, omdat we zagen dat juist deze groep door thuisonderwijs een leerachterstand opbouwde. Wél zijn er nog een aantal groepsactiviteiten met beeldend kunstenaars geweest, waarmee de band met de jongeren redelijk in stand gehouden kon worden. In de laatste periode van 2020 is er een start gemaakt met huiswerkbegeleiding van kleine groepjes kinderen op dinsdag en donderdag. Telefonisch is ook contact onderhouden met de scholen en diverse gezinnen. Samen met 'Hart voor Vlaardingen' is er in december hard gewerkt om alle gezinnen een mooie tas met boodschappen te bezorgen. Het was een jaar met zoeken, proberen en hard werken om zo goed mogelijk de contacten te onderhouden. Erg verheugend was het nieuws dat het Fonds Schiedam Vlaardingen de financiële ondersteuning met drie jaar heeft verlengd.

In het kader van de Vredesweek organiseerden we op 21 september een bevrijdingsmaaltijd. We deden dit samen met de vredesambassade van Pax en het Platform Ander Vlaardingen. Op de avond vertelden enkele allochtone Vlaardingers over de discriminatie en ongelijke behandeling die ze in het dagelijks leven ervaren, onder meer op school of op de werkvloer. Een geslaagde avond, hoewel de coronamaatregelen het aantal aanwezigen tot vijftig beperkte.

Van 1 tot en met 6 november vond de themaweek over racisme plaats, met als titel 'Een Ander Verhaal'. Wederom was het programma beperkt. Slechts de middag 'Zin op Zondag' met Devika Partiman en een gespreksavond konden doorgang vinden. Helaas kwamen een kunstlezing en een filmmarathon te vervallen. De twee bijeenkomsten die wél konden doorgaan, werden goed bezocht. Ze zorgden voor inspiratie.



Van 10 december 2020 tot en met 10 januari 2021 organiseerde de Vredesambassade van Pax in het voormalig V&D-pand een grote alternatieve kerstmarkt, getiteld 'Huis van Vrede & Durf'. Op verzoek zou De Windwijzer participeren. Dit leidde tot het programma 'Mondkapje op, mondkapje af', waarbij tekstschrijfster Marleen Bos samen met fotograaf Maarten Roukema en ondergetekende mensen mét en zonder mondkapje interviewden en op de foto zetten. We vroegen wat de coronatijd voor hen betekende, wat ze verwachtten van het komende jaar en wat ze hun stadsgenoten toewensten. De foto's en korte stukjes tekst zouden met elkaar een mooie, groeiende expositie moeten vormen. Vanwege een verscherpte lockdown moesten we na ongeveer twintig interviews helaas stoppen. Desondanks een inspirerend samenwerkingsproject.

Rob van Herwaarden

Noot vanuit het bestuur: Het lijkt wel dat pas in moeilijke tijden en bij tegenwind blijkt wat je aan veerkracht en energie hebt. Rob van Herwaarden ondervond aan het begin van deze pandemie aan den lijve wat corona met je energie en lichaam doet. Des te mooier was het om te zien dat juist hij, na zijn herstel, met zijn ervaring, netwerk en persoonlijke betrokkenheid in De Windwijzer de dienstverlening kon coördineren. Hierdoor kon juist in deze tijd De Windwijzer er zijn voor mensen die de tegenwind in deze coronatijd extra mochten ervaren.

2.2. Bezinning, je laten inspireren

Er is dit jaar een aantal vernieuwende pilots geïnitieerd en ook tot in een ver stadium voorbereid. Voorbeelden daarvan zijn de Eurovisie Songfestival Kerkdienst in de Rotterdamse Duncan Laurencekerk ('OMG Open Up!'), de studiedag voor (medische) professionals en geïnteresseerden met Bert Keizer over het levenseinde, een Oekraïnedag in samenwerking met middelbare scholieren en het jubileumfestival 'Het Waait' in het kader van ons tienjarig bestaan. De uitvoering van deze projecten werd helaas verhinderd door de pandemie.

Half maart kwam het missionaire werk door Covid-19 grotendeels stil te liggen, maar tegelijkertijd bood het ruimte voor een bezinningsproces met het bestuur over de missie en visie van De Windwijzer. We legden contacten met vrijwilligers en professionals van de vier wijkgemeenten en de protestantse gemeente Vlaardingen, maakten plannen, wisselden ideeën uit en legden nieuwe verbindingen. Dit heeft onder meer geleid tot een bijzondere reeks 'Zin Op Zondag'-ontmoetingen, het project 'Pelgrimeren in de vastentijd 2020' en het ontwerp van de pilot 'Uitwijken', een verbindingsprogramma dat in 2021 verder uitgewerkt zal gaan worden.

Zeven bezinningswandelingen in zeven weken

In de aanloop naar Pasen komen we in beweging. Er zijn in samenwerking met maatschappelijke organisaties, wijkgemeenten, de jeugdwerker van de protestantse gemeente Vlaardingen en de katholieke Lucaskerk zeven bezinningswandelingen ontworpen en uitgewerkt die in het teken staan van kwetsbaarheid. Door op weg te gaan zet je niet alleen je lijf in beweging. Je hart en je ziel worden ook soepel en warm. Je hoofd raakt door lopen leeg en je zintuigen staan op scherp. Pelgrimeren is een oervorm van bezinning. Op 1 maart is er een wandeling geweest in het teken van de Geuzenmaand. Er werd aangesloten bij het thema: 'Verzet begint op den juisten tijd'. Op 8 maart hebben we gewandeld in het kader van de Internationale Vrouwendag. Wereldwijd werd er aandacht gevraagd voor de mensenrechten van vrouwen. Geïnspireerd door het verhaal over slavernij, uittocht en bevrijding liepen we een 'woestijnroute' door de Broekpolder. Door Covid-19 konden de andere vijf wandelingen helaas geen doorgang vinden.

Zin op Zondag

Elke derde zondag van de maand vormt 'Zin op Zondag' een moment van bezinning en ontmoeting. Voor hen die op zoek zijn naar een zinvol en betekenisvol leven is er een inspirerend programma voorbereid. Colet van der Ven (over het kwaad), Bas van der Graaf (over de spiritualiteit van Johnny Cash) en Willemijn Jonkers (over de kracht van rituelen) komen graag hun verhalen delen zodra dat weer kan. De volgende sprekers hebben we mogen verwelkomen: Siewert Haverhoek (over de spiritualiteit van Tolstoj), Ranfar Kouwijzer (over denken over diaconaat, nu en vroeger), Leoni Jansen (over hoe verder na een groot verlies), Jean-Jacques Suurmond (over een nieuwe manier van naar eenzaamheid kijken) en Hans Alma (over het verlangen naar zin). In het kader van de Black Lives Matter-week was er een extra 'Zin op Zondag' met Devika Partiman (over het belang van diversiteit). Nieuw is dat sinds dit jaar de voordrachten ook terug te luisteren zijn als podcast op de website. Daarmee is het bereik van 'Zin op Zondag' aanzienlijk vergroot en ontstaat een toegankelijk archief van prachtige verhalen.

Wat doorging

Onder leiding van ds. Hans van der Linden en ds. Bertus van Dalfsen ging in de eerste helft van 2020 de gesprekskring 'Huis vol verhalen' van start. In dezelfde periode kon ook begonnen worden met de leeskring rondom meester Eckhardt, onder leiding van ds. Kees Haas.

In het kader van 'Geloof, hoop en liefde' organiseerde De Windwijzer drie avonden waarop er bewogen werd op inspirerende woorden. Onder leiding van Josée van der Kooi en Rob van Herwaarden zijn de deelnemers op een open, creatieve en meditatieve wijze in beweging gebracht.

Elke derde zondag van de maand is er Kliederkerk, behalve in de zomervakantie. Vanwege de wet- en regelgeving rondom de pandemie ging de Kliederkerk online via Zoom verder. Een vaste groep vrijwilligers organiseerde samen met de jeugdwerker een mooi maandelijks programma waarin al kliederend een verhaal uit de bijbel ontdekt werd, zorgend voor verbinding tussen jong en oud.



Gedurende het jaar begon De Windwijzer met de voorbereidingen voor de Geuzenmaand 2021. Er werd een divers programma samengesteld waarbij verschillende doelgroepen aangesproken en uitgenodigd werden om zich tot het thema te verhouden. Tot de genodigden behoorden mev. Irma van den Berg, bestuursvoorzitter Stichting Lawyers for Lawyers, Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en advocaat Hossein Ahmadiyaz uit Iran. Inmiddels weten we dat dit programma verplaatst is naar 2022.

De werkzaamheden van Abeltje Hoogenkamp zijn in december 2020 overgedragen aan de nieuw aangestelde missionair werker Tamara Zonnenberg. We hopen van harte dat in 2021 de deuren weer wijd open mogen en de frisse wind van bezinning en spiritualiteit weer stevig kan gaan waaien in Vlaardingen.

Abeltje Hoogenkamp

Noot vanuit het bestuur: Door de Protestantse Gemeente Vlaardingen werd het mogelijk gemaakt dat Abeltje Hoogenkamp in 2020 tot 1 juli 2020 voor 8 uur per week binnen De Windwijzer actief kon zijn. Abeltje heeft daar op haar eigen dynamische en inspirerende wijze invulling aan gegeven, een vracht aan ervaring, ideeën en contacten meenemend. Wij hebben haar bijdragen als meer dan verfrissend ervaren. Abeltje liet ons nieuwe wegen zien, hield spiegels voor en nam het voortouw. Wij zijn haar hier dankbaar voor en vinden het erg fijn contact te kunnen blijven houden. Een goede wegvoorbereider voor Tamara Zonnenberg, die wij alle wijsheid en inspiratie toewensen.

2.3 Locatiebeheer, het gebouw en de dagelijkse gang van zaken

2020 was het eerste jaar waarin Paul Burger actief was als locatiecoördinator. Zijn aanstelling voor de duur van drie jaar was mogelijk gemaakt door het Fonds Franciscus. De eerste ervaringen waren bijzonder maar zeker ook anders dan voorgesteld. Na een voortvarende start lag er een mooi programma en groeide de activiteitsgraad. En toen werd het maart. . . Sluiting, een beetje sluiting, weer een beetje open, maximaal dertig mensen, coronaprotocolen, mondkapjes, soepproject, maandelijkse programma-laddertjes die geen standhielden en meer. Maar: er was toch dagelijks leven in De Windwijzer, op gepaste afstand en met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Door het vertrek van de beheerder ontstond de behoefte aan een gastheer/gastvrouw die dagelijks als het gezicht van De Windwijzer kon fungeren. Met elkaar zijn we heel blij dat we hieraan invulling hebben kunnen geven. Vanaf begin september waren Marianne Beekman, Gertrude van der Heijden, Lilian Blankendal en Desiree van Elburg elk een dag als vrijwillig dagbeheerder actief. Koffie en thee verzorgen, gasten ontvangen, soepemmertjes innemen en uitreiken, licht schoonmaakwerk, voorraadbeheer, het gezicht zijn, het werd allemaal door hen uitgevoerd. Gastdames die elkaar aanvullen en kunnen vervangen. Een goede ontwikkeling.

De vraag naar onze verhuurbare ruimte nam behoorlijk toe, het gevolg van corona en de anderhalvemeterregel. Beroepsorganisaties, de gemeente en zelfs scholen vonden hun weg naar De Windwijzer en huurden voor dagdelen één of meerdere zalen. Soms wel met veel passen en meten, maar met de nodige flexibiliteit en inzet lukte het toch.

De lange periode van lockdown leende zich ook voor opruiming, onderhoud, vervanging en vernieuwing. De omgeving van het podium kreeg dankzij een nieuwe achterwand, prachtige toneelgordijnen en een opgeknapte podiumvloer een nieuwe uitstraling. Een belangrijk deel van deze investering werd mogelijk gemaakt door een gift van De Vrienden van De Windwijzer. Ook werden de diverse zalen behoorlijk aangepakt, met een sfeervoller aanzien en een betere outillering voor verhuur. In de grote zaal werden alle bladen van de tafels vervangen en onderging de vloer een professionele schoonmaakbeurt. Dit bleek hard nodig. Ook werden alle muren opnieuw geverfd.



In 2020 namen we afscheid van onze twee schoonmakers, die drie jaar zorgden voor een schoon gebouw. Een mooi moment om nog eens goed naar de noodzakelijke schoonmaakactiviteiten te kijken. We deden dat door een schoonmaakplan te laten opstellen dat eind 2020 gereed was. Zodra er meer bewegingsvrijheid is en de programmering weer volwaardig kan worden opgestart, zal dit plan met de taken, middelen en personele invulling van kracht worden.

Binnen het bestuur is eind 2020 afgesproken twee keer per jaar een 'schouwing' van het pand te laten plaatsvinden en aan de hand daarvan een MeerJaren Onderhoudsplan Plan op te stellen. Ook ten behoeve van de begroting is een dergelijk plan van groot belang, een planmatige aanpak maken planning en reservering goed mogelijk. Met het MJOP is inmiddels een start gemaakt.

Door de vrijwilligers Jaap Beekman en Peter Wapenaar is gedurende 2020 wekelijks systematisch gewerkt aan de isolatie van het gehele dakgewelf. Een klus van lange adem. Eind 2020 was zo'n tachtig procent van het gewelf voorzien van een isolatielaag, een waardevolle actie.

Met de Eritrese kerk is een nieuwe gebruikersovereenkomst opgesteld en getekend. Daardoor is voor beide partijen meer duidelijkheid ontstaan.

Verslag, Paul Burger

Noot vanuit het bestuur: In een huis met zoveel activiteiten die nagenoeg allemaal door vrijwilligers worden uitgevoerd, is het van groot belang dat de afstemming en organisatie goed geregeld zijn. Gemiddeld zes dagen in de week activiteiten, ruim honderd vrijwilligers, verhuur aan derden als belangrijke inkomstenbron en een goed gevuld programma-aanbod; het vraagt om coördinatie. De aanwezigheid van een locatiecoördinator maakt dit mogelijk, het zorgt voor smeerolie in de machine en ook voor brandstof. Het bestuur is enerzijds het Fonds Franciscus zeer dankbaar dat zij deze professionalisering mogelijk maken, maar anderzijds ook erg blij dat Paul Burger in 2020 deze taak op zich heeft genomen. Boven alles zijn we blij met de wijze waarop hij deze coördinatie uitvoert.

3. Organisatie.

3.1 Bestuurlijke aangelegenheden

In het jaar 2020 heeft het bestuur maandelijks vergaderd. In januari en februari gebeurde dat nog in De Windwijzer, maar daarna veelal via Zoom of Teams. Veel onderwerpen kwamen tijdens de vergaderingen aan de orde. Zoals de jaarplanning, het jaarverslag, de jaarrekening over 2019, het tienjarig bestaan, herinrichtingsvoorstellen, de voortgang in het benoemingstraject van een missionair werker, nieuwe activiteiten zoals het soepproject en het Repair Café en natuurlijk de consequenties van de coronaregelgeving.

De bestuurssamenstelling in 2020 was als volgt :

- voorzitter : Theo Werner,
- penningmeester : Wim Bijl,
- secretaris : Anneke van der Graaf,
- algemeen lid : Lianne van Rijn, Cock Wielaard, Jacqueline Wapenaar en Frank Kazenbroot.
- adviseurs : Rob van Herwaarden (coördinator diaconie)
- adviseur : Abeltje Hoogenkamp (tot 1 juli 2020 – coördinator missionair werk)
- Frank Kazenbroot heeft in november 2020 afscheid genomen van het bestuur.

De Windwijzer is weliswaar een zelfstandige stichting, maar kent wel een verankering in de kerkordelijke structuur. Dit uit zich enerzijds in de gebruikersovereenkomst die er is rondom het gebouw aan de Schiedamseweg. Anderzijds neemt De Windwijzer ook actief deel aan de kerkelijke overlegstructuur en levert haar bijdrage hieraan.

We zijn dan ook blij dat in het voorgenomen beleidsplan 2030 van de Protestantse Kerk Vlaardingen, vooralsnog ‘het krijtstrep rapport’ genoemd, De Windwijzer een volwaardige plaats heeft gekregen. Wel heeft het bestuur van De Windwijzer aangegeven dat onze volwaardige status in de organisatiestructuur van de Protestantse kerk ook dient te leiden tot concrete afspraken die de toekomst van De Windwijzer op weg naar 2030 verduidelijken. Momenteel bestaan nog te veel onzekerheden, met name rondom huisvesting en bestuurlijke

bevoegdheden. Ons bestuur heeft dankzij bemiddeling van het Fonds Franciscus met Arcadis/De Nederlandse Heidemaatschappij een verkenning kunnen uitvoeren rondom deze gebouwelijke en bestuurlijke situatie. Toegezegd is dat De Windwijzer voor de zomer van 2021 de gevraagde bestuurlijke duidelijkheid kan verkrijgen.

Op verzoek van de algemene kerkenraad nam De Windwijzer het initiatief om voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen een missionair werker te zoeken en aan te stellen, voor de periode van twee jaar. Dit resulteerde in de aanstelling van Annabell de Jong (8 uur) en Tamara Zonnenberg (28 uur). Tamara Zonnenberg is vanaf haar aanstelling op 1 januari 2021 ook adviseur van het bestuur voor de missionaire activiteiten. De aanstelling van deze kerkelijk werkers is, in goede samenwerking, op unanieme voordacht geweest van de sollicitatiecommissie waarin alle wijkgemeentes van de PGV en De Windwijzer hebben deelgenomen. Deze commissie gaat verder als de Stuurgroep missionair Werk voor de PGV.

Vooruitlopend op de aanstelling van Tamara Zonnenberg heeft Ds. Abeltje Hoogenkamp met instemming van de Algemene Kerkenraad / College van Kerkrentmeesters tot 1 juli 2020 voor 8 uur per week ten behoeve van De Windwijzer ondersteunende activiteiten uitgevoerd. De Windwijzer heeft dit als zeer waardevol ervaren. Vanuit haar ervaring en grote netwerk heeft Abeltje een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het gebied van identiteit en de positionering van de missionaire activiteiten in De Windwijzer. Zij heeft hierbij geprobeerd zoveel als mogelijk samen te werken met de wijkgemeentes van de PGV alsmede met diverse Vlaardingse organisaties. De Windwijzer is hierdoor 'gegroeid'. We zijn blij gebruik te mogen blijven maken van Abeltjes kennis en contacten. Zij was hiermee een belangrijke wegvoorbereider voor de nieuwe missionair werkers.

Binnen het bestuur namen wij afscheid van Frank Kazenbroot. Hij gaf aan het lastig te vinden een goede betrokken band met het dagelijkse reilen en zeilen binnen De Windwijzer te krijgen, omdat hij niet in Vlaardingen woonachtig is. Vanzelfsprekend heeft het bestuur zijn besluit gerespecteerd, alhoewel wij Franks inbreng zullen missen en juist zijn waarnemingen 'wat meer van de zijlijn van het speelveld' als waardevol hebben ervaren.

In juni 2020 heeft het bestuur besloten het detachingscontract met Stroomopwaarts met betrekking tot de inhuur van onze beheerder te beëindigen. Door de sterke toename van activiteiten besloot het bestuur te kiezen voor een andere structuur van dagelijkse locatiebeheer. Belangrijk voor de continuïteit binnen een steeds complexer worden organisatie.

Met nadruk bedanken wij de beheerder die vanuit Stroomopwaarts werkzaam was voor zijn bijdrage aan De Windwijzer, de vele koppen koffie, de gesprekken met bezoekers en vrijwilligers en zijn praktische eigen kijk op zaken.

3.2 Vrijwilligerszaken

In 2020 heeft de vrijwilligerscoördinator als bestuurslid deelgenomen aan de vergaderingen van het bestuur van de Windwijzer. Hierdoor was het mogelijk om vrijwilligerszaken tijdig te benoemen en ook op een snelle wijze tot besluiten te komen over lopende aangelegenheden.

Lida van Heteren nam afscheid van haar werkzaamheden als (mede-)vrijwilligerscoördinator. Gelukkig was Trudy van der Ent bereid de taak als coördinator 'Maaltijd en Ontvangstgroep' over te nemen en actualiseert zij de vrijwilligerslijst. Hierdoor is een al langer lopende vacature vervuld.

Om ondanks de coronamaatregelen betrokken te blijven bij de vrijwilligers en hen ook waardering te tonen voor hun inzet, zijn er diverse acties ondernomen:

- In de zomer kregen de vrijwilligers twee kaarten toegestuurd met de tekst: 'We missen je!'. Één voor zichzelf en één om aan een ander te geven of door te sturen.
- Rond 10 oktober ontvingen de vrijwilligers een cadeaubon voor lunchroom de Bonte Zebra. Dit als compensatie voor de ontbrekende festiviteiten ter gelegenheid van het tienjarig jubileum.
- Met Kerst zijn er Pakketjes van Hoop uitgedeeld. Wederom één voor de vrijwilliger en één om weg te geven aan iemand in hun omgeving.
- Verder zijn er veel telefoongesprekken gevoerd om op die wijze het contact te houden. Waar nodig zijn er ook bloemetjes verstuurd om net de extra aandacht of steun op afstand te kunnen bieden.



Via Klik-vrijwilligers hebben de vrijwilligers de vrijwilligersspas en een cadeaubon van de plaatselijke winkeliers kunnen aanvragen.

De coronabeperkingen weerhielden belangstellenden er niet van zich bij ons aan te melden voor vrijwilligerswerk. Door de vrijwilligers- en locatiecoördinator zijn er intakegesprekken gevoerd. Met succes zijn ook vier dagcoördinatoren voorgedragen en actief.

4. Financiën

Ondanks de coronabeperkingen telde 2020 toch een aantal mooie ontwikkelingen en initiatieven, die mede mogelijk werden gemaakt door diverse ondersteunende instellingen en fondsen.

Aan het begin van de coronaperiode is gestart met het soepproject. Van het noodfonds van de stichting DAK en van het programma 'Kleine Coronahulp/Fonds SV e.o.' kregen we financiële steun om dit project mogelijk te maken.

Ons project Windkracht 95 wist ook dit jaar veel kinderen te bereiken. We konden de activiteiten uitbreiden met een huiswerkklas, een mooie aanvulling. Het Fonds SV e.o. heeft besloten de subsidie voor dit mooie project voor de komende drie jaar (2021-2023) te continueren.

Voor zover de coronamaatregelen het toelieten, was Odensehuis De Bovenkamer toch twee ochtenden per week actief voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Subsidie van de gemeente Vlaardingen maakte dit mogelijk. Marjan van Dorp, de initiatiefneemster van De Bovenkamer, stopte eind 2020 als coördinator. Met Wil Roode vonden we gelukkig een opvolger.

Sinds 2018 krijgt De Windwijzer ondersteuning van het Fonds Franciscus. In 2020 kende het fonds ons € 15.000 toe voor de inzet van Paul Burger, onze locatiecoördinator. Door zijn aanstelling merken wij dat het dagelijkse reilen en zeilen binnen De Windwijzer veel soepeler verloopt. Dit heeft een positief effect op zowel de vrijwilligers, de bestuursleden, als de bezoekers.

Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 3.896. Het fonds Groot Onderhoud is aangevuld met € 12.000 vanwege te voorzien groot onderhoud (rapport Restauro). In 2020 zijn investeringen gedaan in toneelgordijnen en tafelbladen, kosten die ruimhartig gefinancierd werden door Stichting Vrienden van de Windwijzer.

5. De Windwijzer in verbinding

5.1 Diaconie en de wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Sinds een aantal jaar neemt De Windwijzer binnen de PGV een meer zelfstandige positie in. Het contact en de samenwerking heeft ook in 2020 blijvend op de agenda gestaan. Het is zowel een afspraak binnen de PGV als een van de jaardoelen van De Windwijzer om met de vier wijkgemeentes binnen de PGV een goed contact op te bouwen en dit te onderhouden. Dit komt op reguliere wijze tot uiting, onder meer door deel te nemen aan de Algemene Kerkenraadsvergaderingen, het zogenaamde voorzittersoverleg en onze samenwerking en contacten binnen het College van Diakenen door de diaconaal werker.



De Windwijzer neemt ook deel aan de voorgenomen meerjaren-beleidsontwikkeling van de Diaconie. Ter voorbereiding hierop zijn er regelmatig gesprekken geweest op bestuursniveau. Verrijkend overleg waardoor nog meer samen opgetrokken kon worden. Dit overleg wordt geïntensiveerd en periodiek geagendeerd.

In januari 2019 heeft De Windwijzer het toekomstrapport 'De Windwijzer op weg naar 2030' gepubliceerd. Dit rapport is vervolgens aan de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeentes aangeboden. Voor De Windwijzer is het gesprek hierover van belang, juist omdat de gemeenschappelijke visie en de onderlinge relaties die we binnen de PKV onderhouden hierin aan de orde komen.

De Windwijzer is blij om te merken dat binnen de wijkbesprekingen rondom het 'bouwstenen-rapport' positieve reacties komen op het werk van De Windwijzer. Het is belangrijk om te lezen dat onze activiteiten worden beschouwd als een waardevolle aanvulling binnen de Protestantse Gemeente van Vlaardingen.

Door de vrijwel gelijktijdige publicatie van de rapportage 'Bouwstenen' zal onze notitie pas in een later stadium besproken worden, in samenhang met het 'bouwstenen-rapport' van de Protestantse kerk. In 2020 kon dit gesprek niet plaatshebben. De vertegenwoordiger van het bestuur in de Algemene kerkenraad en de missionair werker hopen dat deze gesprekken in 2021 alsnog doorgang kunnen vinden.

Samen met vertegenwoordigers van de diverse wijkgemeentes is in 2020 onder voorzitterschap van de voorzitter van De Windwijzer een sollicitatiecommissie gevormd om invulling te geven aan de vacature missionair werker, een waardevolle en prettige samenwerking.

5.2 Vrienden van de Windwijzer

Ook in 2020 zijn weer acties gehouden om te trachten het aantal donateurs te verhogen. Dat is duidelijk gelukt. Het officiële aantal Vrienden/donateurs stond eind 2020 op 95. De mijlpaal van honderd komt duidelijk in zicht. Deze mensen hebben in totaal bijna € 10.000 gedoneerd. Helaas konden de voorstellingen waarvoor onze donateurs gratis entreekaarten konden ontvangen, door de coronaregelgeving geen doorgang vinden. Gelukkig was hier alle begrip voor. Hopelijk lukt het volgend jaar wél onze donateurs op deze wijze te bedanken voor hun bijdragen.



Dit jaar is door de Vrienden aan het bestuur van De Windwijzer een totaalbedrag van € 9.071,96 overgemaakt. Dit betrof een bijdrage van € 500 voor het Repair Café en € 8.571,96 voor de aanschaffing en plaatsing van het theaterdoek en de nieuwe tafelbladen.

Meer informatie over de Vrienden van De Windwijzer is te vinden op hun website: www.vriendenvandewindeijzer.nl

5.3 Samenwerking Aanloophuis De Groene Luiken

In de loop van mei 2020 is er overleg geweest over eventuele openstelling van zowel het Aanloophuis De Groene Luiken, de dagopvang bij Pameijer en De Windwijzer. Samen met een vertegenwoordiger van de gemeente Vlaardingen stelden we ons de vraag op welke wijze we konden bijspringen.

Aangezien de inrichting van het aanloophuis i.v.m. corona nog aangepast moest worden, spraken we af dat De Groene Luiken vanaf juli op



vrijdagnmiddag en zaterdagmiddag onze grote zaal kon gebruiken. In juli en augustus zouden ze deze ruimte benutten, met in achtning van alle geldende coronamaatregelen.

Ook tijdens de twee kerstdagen werkten we samen met het aanloophuis. De Windwijzer bleek in staat een grotere groep gasten te ontvangen en De Groene Luiken maakte dankbaar van deze gelegenheid gebruik. Op eerste kerstdag was er muziek, met voor iedere gast soep en wat lekkers bij de koffie. Op tweede kerstdag werd de film 'Intouchables' vertoond. Mooi dat we ten behoeve van de gasten op deze manier konden samenwerken.

5.4 Gemeente Vlaardingen

In november kwam de Gemeente Vlaardingen met het signaal dat dak- en thuislozen vanwege corona niet meer terecht konden in de reguliere onderkomens. De Windwijzer liet dat op zich inwerken, keek naar de mogelijkheden en besloot al snel de deuren voor deze doelgroep voor een bepaalde periode te openen. Dit gebeurde van maandag tot en met donderdag en op zaterdag, alle dagen van 10.00 tot 13.00 uur.

In samenwerking met KLIK, de gemeentelijke vrijwilligerscentrale, konden ondanks de corona-periode met verschillende mensen gesprekken gevoerd worden. Dit heeft geleid tot het afsluiten van verschillende nieuwe vrijwilligersovereenkomsten.

5.5 Stichting Uitdeelpunt Vlaardingen.

Ons soepproject bracht ons in contact met Joyce Schuil van het uitgiftepunt Vlaardingen. Via dit privé-initiatief verstreekte Joyce wekelijks veertig voedselpakketten aan mensen die niet via de voedselbank aan levensmiddelen konden komen. Diverse weken zijn bij Joyce veertig potten soep afgeleverd. Mede door een donatie die bij De Windwijzer van een onbekende gever binnenkwam, was het mogelijk Joyce financieel te ondersteunen in het oprichten van een stichting. Dit heeft geleid tot Stichting UP (Uitgifte Punt Vlaardingen). Hierdoor is voor Joyce meer continuïteit gewaarborgd en kan zij ook donaties bij Fondsen aanvragen. Wij zijn blij met deze samenwerking.

Bijlage: overzicht van de activiteiten binnen de Windwijzer in het jaar 2020.

Stilteruimte “Windstilte”

Stilteruimte ‘Windstilte’ is een kleine ruimte binnen De Windwijzer, direct rechts wanneer je de grote zaal binnenkomt, waar je een kaars aan kunt steken. Het is een stille ruimte binnen een soms druk gebouw en een nog drukkere wereld. Wij geloven dat zulke ruimtes belangrijk kunnen zijn. Plekken van rust, plaatsen waar je even stil mag worden.



Maandagochtend Open Huis



Het Open Huis is op maandagochtend een gezellig aanloopmoment aan het begin van de week. Een prima manier om de week te beginnen. Er is koffie of thee, de gelegenheid voor een spelletje, het lezen van de krant of een praatje. Voor wie dat lekker vindt, sluiten we de ochtend af met een eenvoudige lunch. Onze Weggeefwinkel en de Boekenmarkt zijn tijdens het Open Huis ook geopend.

De Buurtkamer

‘Van buurtbewoners, voor buurtbewoners’. Vanuit die gedachte is de Buurtkamer gestart en draait deze inmiddels al twee jaar op dinsdagmiddag. Ook als je buiten de Oostwijk woont, ben je van harte welkom. We starten met een broodlunch en daarna is er de vrije inloop. Voor een groep vaste bezoekers is dit een moment in de week om naar uit te kijken, elkaar weer te ontmoeten en samen gezellige activiteiten te doen.



Diaconaal spreekuur

De diaconie van de Protestantse kerk heeft iedere maandagochtend in De Windwijzer haar spreekuur. Een vrijwilliger of beroepskracht van de diaconie is tussen 10.00 – 12.00 uur aanwezig om je te woord te en naar je situatie te luisteren. De diaconie kan ondersteunen bij problemen van financiële en/of praktische aard.

Kliederkerk

De jongerenwerker van de Protestantse kerk van Vlaardingen organiseert samen met enkele vaste vrijwilligers de Kliederkerk in De Windwijzer. Op elke tweede zondagmiddag van de maand staat een Bijbelverhaal centraal, dat we op een leuke en creatieve wijze herontdekken. Vanaf 14.45 uur is de inloop. Om 15.00 start het programma en dat loopt door tot een uur of vijf. We sluiten af met een etentje.

Zin op Zondag

Iedere maand nodigen we op de zondagmiddag een inspirerende spreker uit voor een verhaal, een eigen verhaal. De opzet is bezoekers rondom levensvragen aan het denken te zetten. 'Wat willen ze met ons delen? Wat houdt hen bezig? Wat bezielt hen?' Prikkelend, uitnodigend, verrassend, verbindend en zinvol. De lezingen zijn naderhand ook altijd af te luisteren als podcasts.

Filmavonden en Gastvrijdag

Maandelijks vertonen we in De Windwijzer een film die ertoe doet, in een ontspannen sfeer. Na afloop praten we nog even over de film na. In oktober, november, januari en februari laten we de film voorafgaan door een maaltijd, een goede manier om de week af te sluiten en bekenden en minder bekenden te ontmoeten. Het is ook mogelijk de film te bezoeken zonder aan de maaltijd deel te nemen.



'Baanloos... en dan?'

Het programma 'Baanloos, en dan?' richt zich op mensen die zonder betaald werk zijn komen te zitten. Via sprekers, trainingen en individuele coaching krijgen ze middelen en instrumenten aangereikt om weer betaald werk te vinden. Ze leren van elkaars ervaringen en van de tips en tricks die ze tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten ontvangen.

De Bovenkamer

Odensehuis De Bovenkamer is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten. Ze kunnen op dinsdag- en donderdagochtend terecht voor informatie, ervaringen uitwisselen met andere bezoekers en deelnemen aan activiteiten. Daarbij staat de kwaliteit van leven centraal. Om deel te nemen aan de activiteiten is geen diagnose of indicatie voor de ziekte van Alzheimer vereist.



Windkracht 95

Het doel van Windkracht 95 is kinderen van 8 tot 12 jaar een extra steuntje in de rug te geven, vooral als ze het door financiële zorgen van hun ouders thuis niet altijd even makkelijk hebben. We doen dit met een wekelijks aanbod van kunst, cultuur en bewegingsactiviteiten. Ook is het mogelijk dat kinderen bij ons huiswerkbegeleiding krijgen, in overleg met ouders en leraren.

Boekenmarkt

Op iedere maandagochtend van 9.30 – 12.00 uur en op de tweede zaterdagochtend van de maand, eveneens van half tien tot twaalf, is onze boekenmarkt geopend. Het aanbod is gevarieerd en we houden onze prijzen laag. Duizenden boeken staan te wachten op een nieuwe eigenaar, we zijn de grootste boekenmarkt in de regio Waterweg-Noord.



Weggeefwinkel



In de Weggeefwinkel van De Windwijzer zijn de meeste artikelen gratis. Mensen vinden hier allerlei goede en bruikbare spulletjes die ze gewoon mee kunnen nemen, met een maximum van zeven artikelen per keer. De Weggeefwinkel is elke maandag geopend van 09.30 – 12.00 uur en op elke tweede zaterdag van de maand tussen 10.00 – 12.00 uur.

Nokkiebeurs

Opgroeiende kinderen vragen met regelmaat nieuwe kleren of speelgoed. Wat voor de één ondertussen te klein is geworden, is voor een ander alweer prima passend. De Nokkiebeurs zamelt de kinderspullen in en verkoopt deze tweemaal per jaar, in april en in oktober. De opbrengst van de gezellige markten doneren we aan een goed doel.



Warm Onthaal

Elke tweede en vierde donderdagavond van de maand organiseert De Windwijzer een avondmaaltijd onder de naam 'Warm Onthaal'. Het driegangenmenu kost deelnemers slechts € 5 en wordt bereid door vrijwilligers. Het zijn avonden waarop bezoekers nieuwe mensen kunnen leren kennen en er even helemaal uit zijn.

Gered Gereedschap

Het gereedschap dat bij jou in de schuur of werkplaats ongebruikt of verouderd is kan ergens anders het verschil betekenen tussen wel of geen inkomen. Om die reden zamelt De Windwijzer gereedschap in dat een tweede kans krijgt. Wij doen dit in samenwerking met de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal. Het inleveren kan op alle momenten dat De Windwijzer is geopend. Als afgeven lastig is willen wij het gereedschap in Vlaardingen ook komen ophalen.



Soepproject

Aan het begin van de coronatijd is dit project ontstaan. Nog steeds draait dit project. Een grote groep vrijwilligers levert wekelijks soep aan bij De Windwijzer. De soep vindt zijn weg naar mensen binnen de dak- en thuislozenopvang, de Vlaardingse voedseluitgiftepunten en diverse activiteiten die De Windwijzer direct of indirect organiseert. Ook kunnen mensen dagelijks zelf soep ophalen voor zichzelf of voor een ander

Repair Café

Het Repair Café biedt de mogelijkheid om uw kapotte artikelen te laten repareren of te herstellen. Dit kan op iedere tweede zaterdag van de maand tussen 9.00 – 12.00 uur. Onze vrijwilligers staan voor je gereed. Een duurzaam initiatief met alle kans om elkaar te ontmoeten en iets te leren.

Exposities

In De Windwijzer wordt in wisselende tentoonstellingen permanent het werk van kunstenaars getoond. Meestal kunstenaars die een directe binding hebben met Vlaardingen. Een vijftal afwisselende exposities per jaar zorgt voor inspirerende beelden en indrukken. Uiteenlopend van stijl en techniek wordt werk getoond waar je wellicht blij van wordt, nog eens over nadenkt en/of door geraakt wordt. De Windwijzer als podium voor beeldende kunst.



Gesprekskring 'Huis vol verhalen'

Laagdrempelige gespreksgroep over zin en onzin in het dagelijks leven. Een plek van ontmoeting waar jouw verhaal gehoord kan worden. Aan de hand van een thema worden in gesprek met anderen ervaringen en zingevingvragen uit het leven gedeeld. Ook klinkt er altijd een lied en wordt het gesprek met een zinvol ritueel geopend. Het gesprek wordt geleid door ds. Hans van der Linden en ds. Bertus van Dalfsen.

