



U koopt toch ook  
**Fairtrade?**

De leukste Fairtrade  
cadeaus koopt u op  
Hoogstraat 104

Fairtrade werkgroep  
Vlaardingen:

[www.fairtradevlaardingen.nl](http://www.fairtradevlaardingen.nl)

**Wij zijn een ambachtelijke bouwer met  
moderne materialen en technieken.  
Gespecialiseerd in restauratie van (rijks)  
monumenten c.q oude woningen/panden.**

## Inhoud

Inleiding .....	3
De Windwijzer, een bijzonder huis .....	4
Binnenlopen .....	5
Exposities .....	7
Overzicht activiteiten januari tot en met juni .....	9
1. Bezinning en spiritualiteit .....	9
2. Cultuur en creativiteit .....	15
4. Maatschappelijke thema's .....	23
5. Winkels en markten .....	30
6. Maaltijden .....	32
Diversen .....	33
1. Wetenswaardigheden .....	33
2. Stichting Vrienden van De Windwijzer .....	34
3. Incidentele Verhuur .....	34
4. Adressen .....	35

**Dit programmaboekje is mede mogelijk gemaakt door:**

Di Più, Paul Burger, [www.di-piu.nl](http://www.di-piu.nl)

Lentiz Geuzencollege Vlaardingen, [www.lentiz.nl/geuzencollege](http://www.lentiz.nl/geuzencollege)

Verhagen Concept, VVE bestuurder, [www.bestuur-vve.nl](http://www.bestuur-vve.nl)

Jac. Verkuil Bloemsierkunst, [www.jacverkuil.nl](http://www.jacverkuil.nl)

Aannemersbedrijf F.Bijl en zn BV, [www.aannemerbijl.nl](http://www.aannemerbijl.nl)

Ir. Aad den Hoedt, Architect, [aad.denhoedt@planet.nl](mailto:aad.denhoedt@planet.nl)

Fairtrade, [www.fairtradevlaardingen.nl](http://www.fairtradevlaardingen.nl)

Lokaal 97, [www.lokaal97.nl](http://www.lokaal97.nl)

Boekhandel Het Keizerrijk, [www.hetkeizerrijk.nl](http://www.hetkeizerrijk.nl)

Kees Lodder Woontextiel B.V., [www.onlineprojectstoffereng.nl](http://www.onlineprojectstoffereng.nl)

## Inleiding

Dit programmaboekje bevat een beknopt, maar wel zo compleet mogelijk overzicht van wat u in de maanden januari tot en met september 2018 aan activiteiten in De Windwijzer kunt verwachten.

Wilt u meer lezen over de verschillende programma's? Kijk dan op [www.dewindwijzer.nl](http://www.dewindwijzer.nl)

Indien u via de mail op de hoogte gehouden wilt worden van de programma's in De Windwijzer, dan kunt u zich via de website aanmelden voor de tweewekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief. Een mail naar [nieuwsbrief@dewindwijzer.nl](mailto:nieuwsbrief@dewindwijzer.nl) is ook voldoende.

Hiermede bent u ook altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen en veranderingen in het programma.

Meer informatie over De Windwijzer en het laatste programmanieuws vindt u op onze site [www.dewindwijzer.nl](http://www.dewindwijzer.nl) en op onze facebookpagina.

Reserveren en/of aanmelden voor een programmaonderdeel kan via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl) of telefonisch via 010 - 4347887. De vermelde toegangsprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief een kopje koffie of thee vooraf.

## De Windwijzer, een bijzonder huis

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Een huis waar men terecht kan voor een kop koffie en ontmoeting, waar aandacht voor elkaar is. De Windwijzer wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Een huis met veel verschillende activiteiten en mogelijkheden. In dit programmaboekje ziet u en herkent u de veelheid van activiteiten, een grote verscheidenheid. Van maaltijden tot weggeefwinkel, van tweedehands boekenmarkt tot film- en schrijversavonden.



In De Windwijzer staan we open voor mensen met hun vragen, hun ideeën maar zeker ook voor hun inspiratie en spiritualiteit. Het is een plek waar bijbelse verhalen kunnen klinken, maar waar ook stadslezingen, debatten, gespreksgroepen en cursussen georganiseerd worden. Een plaats voor kleine concerten, voor (solo)toneel, kunstlezingen, exposities, en activiteiten voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Een plek waar ook een kaars kan worden aangestoken in het stiltecentrum. De Windwijzer, wees en voel u welkom.

Indien u denkt dat u ook u iets kunt bijdragen aan De Windwijzer, als vrijwilliger of met een programma-activiteit, schroom niet om met ons contact op te nemen.

Dat geldt ook wanneer u de grote zaal of een of meer van onze kleine zalen wilt huren. Bijvoorbeeld voor uitvoeringen, vergaderingen of een congres. Veel is mogelijk en bespreekbaar.

We kijken ernaar uit u in de komende maanden in De Windwijzer gastvrij te ontvangen en te ontmoeten.

Namens het bestuur en de vele vrijwilligers wens ik u in het komende half jaar mooie en inspirerende momenten en ontmoetingen toe.

Theo Werner

*Voorzitter bestuur van De Windwijzer*

## Binnenlopen

### Stilteruimte

In stilteruimte de 'Windstille' is er de mogelijkheid voor bezinning, gebed en meditatie. U kunt er ook een kaars aansteken. Hier kunt u tot uzelf komen in het leven van alledag dat soms druk en overrompend kan zijn.

**Wanneer** : dagelijks van 09.00 tot 14.00 uur en op de momenten dat er activiteiten zijn

### Inloop – boekenmarkt - weggeefwinkel

U bent van harte welkom voor een kopje koffie. Er zijn vrijwilligers die u gastvrij ontvangen en een luisterend oor bieden. Ook kunt u een krantje lezen en de Weggeefwinkel /Boekenmarkt bezoeken.

**Wanneer** : elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur



### Pastoraal spreekuur

U kunt terecht voor een luisterend oor of een pastoraal gesprek bij een van de beide coördinatoren. Zij zijn op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar om een afspraak met u te maken.

**Wanneer** : elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur

### Diaconaal spreekuur

Een diaken is aanwezig om u te woord te staan als u hulp zoekt bij problemen van financiële of praktische aard.

**Wanneer** : elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur

## **Diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen**

In De Windwijzer is ook het diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen gevestigd. Hier wordt de administratie van de diaconie verzorgd en wordt het werk van o.a. de voedselbank, Noodfonds Vlaardingen, Schuldhulpmaatje, de diaconale vakantieweken en de commissie maatschappelijk werk gecoördineerd. Op het diaconaal bureau werken diaconaal consulent Rob van Herwaarden en administratief medewerkster Marjan van Voorden. Kantoortijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur; tel.nr. 010 - 434 68 55. Giften voor de diaconie (fiscaal aftrekbaar) op rekening NL40 FVLB 0635 8114 05. Zie ook: [www.protestantsediaconievlaardingen.nl](http://www.protestantsediaconievlaardingen.nl)

## **Spreekuur SchuldHulpMaatje Vlaardingen**

SchuldHulpMaatje koppelt vrijwilligers (maatjes) aan mensen die in financiële problemen zitten of dreigen te raken en daar zonder hulp niet meer uitkomen. Het maatje helpt de hulpvrager het overzicht over zijn/haar schulden te krijgen, bij het treffen van betalingsregelingen voor kleine schulden, bij toeleiding naar de schuldhulpverlening of bewindvoering, budgettering enz. Op het spreekuur kunnen hulpvragers zich aanmelden en/of informatie krijgen. Voor meer informatie: [www.schuldhulpmaatje.nl](http://www.schuldhulpmaatje.nl)

**Wanneer** : 2e maandag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur / 4e donderdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur



## Exposities

### Jeltje Hoogenkamp - Geboortestaties

Jeltje Hoogenkamp maakte veertien geboortestaties als een reeks voor de adventsperiode, de bezinningstijd voor Kerst. Samen vormen de staties een bijzondere benadering van het Bijbelboek Lucas 1 en 2. In veertien 'stilstamomenten' worden kernwoorden uit het verhaal gelicht: schrift, altaar, oud, schaduw, troon, weg, doek, veld, voederbak, duif, arm, zwaard, Pesach en huis. De schilderijen vormen daarmee een originele benadering van aankondiging tot besnijdenis. Jeltje Hoogenkamp-Jansen volgde haar opleiding aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam.

**Wanneer** : tot 23 februari 2018



### Fototentoonstelling 'Jonge vrouwen en hun rechten'

Deze fototentoonstelling vindt plaats in het kader van de Geuzenmaand.

Oproep: Maart Geuzenmaand, toppunt van het jaar in Vlaardingen. Doe mee aan de fototentoonstelling met het thema "**Jonge vrouwen en hun rechten**". De laureaat is nog niet bekend, maar het thema is breed, dus denk rustig na en maak een werk voor de tentoonstelling, of duik in je archief om een werk te selecteren. Het is geen wedstrijd, amateurs en profs in het land kunnen eraan meedoen. Stuur een digitale foto met naamsvermelding naar [beaty1@gmail.com](mailto:beaty1@gmail.com). De werken worden geprint op een formaat van 30 x 40 cm, staand of liggend. Deadline van insturen: 20 januari 2018.

**Wanneer** : van 23 februari tot 27 april.

**Opening** : gelijktijdig met opening Geuzenmaand op 6 maart.

### Len Munnik – Cartoons

Len, ex-Vlaardinger, heeft met zijn tekening tegen de kernwapens wereldwijde bekendheid gekregen. Zijn veelal politieke cartoons staan al heel lang in dagblad Trouw.

We exposeren tekeningen die hij gemaakt heeft voor Vlaardingse organisaties die actief zijn op het gebied van vrede, natuurbehoud, eerlijke handel, ontwikkelingssamenwerking etc., zowel van vóór als na zijn vertrek uit Vlaardingen. Mogelijk ook



nog met materiaal uit het Streekmuseum van Jan Anderson.

De aanleiding voor deze expositie is de Slag bij Flardinga in 1018, die dit jaar feestelijk herdacht wordt. In het voorjaar komt er ook een boekje uit over de Slag. De tekeningen die Len voor dat boekje gemaakt heeft, zullen in de expositie een centrale plaats krijgen. De thema's in dit boekje zijn: de Slag, Dirk III, eerlijk(e) handel(en), Vlaardingen van toen naar nu, duurzaamheid en ten slotte: Vlaardingen als Fairtrade gemeente.

**Wanneer** : van 27 april tot 8 juni 2018

**Opening** : nog niet bekend.

### **Hans Bakker - Schilderkunst met gemengde techniek, abstracte vormen en composities.**

Ideeën en eigen intuïtie die ik krijg werk ik uit in mijn schilderijen door middel van verschillende ritmes en kleurrijke vormen. Soms worden verschillende lagen verf opgebracht of materialen toegevoegd om de juiste structuren te verkrijgen.

Schilderijen getuigen van emotionaliteit, soms mystiek en magisch.

Verfstreken die verwijzen naar de gedachten die in mij opkomen. Uitingen van emoties, weerspiegelingen van gevoelens. Veelal geïnspireerd door het dagelijkse leven en toevallige omstandigheden. Dik opgezette strepen tot dun uitlopende verfstreken.

**Wanneer** : van 9 juni tot 1 september

**Opening** : 9 juni om 15.30 uur



**Bezichtiging:** werkdagen tussen 9.00 – 14.00 uur en op afspraak

# Overzicht activiteiten januari tot en met juni

## 1. Bezinning en spiritualiteit

### Kliederkerk

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk beleven voor jong én oud. Samen met je ouders, opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes, en ga zo maar door, ontdekken, vieren en eten rondom een Bijbelverhaal. Door klieren, spelen, zingen en dansen ontdekken we op een speelse wijze een Bijbelverhaal of thema. Daarna wordt het verhaal in een korte viering verder uitgelegd. We sluiten af met een heerlijke maaltijd of high tea, waarbij we elkaar beter kunnen leren kennen en vrienden kunnen maken. Kennis van Bijbel of geloof is niet noodzakelijk, nieuwsgierigheid wel! De Kliederkerk is voor kinderen met hun familie in de leeftijd van (ongeveer) 0-12 jaar.



**Kosten** : vrijwillige bijdrage voor het eten

**Aanmelden** : via de facebookpagina van Kliederkerk Vlaardingen of via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : tweede zondag van de maand (14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni) van 15.00 tot 17.00 uur (incl. maaltijd)

### Woede en vergeving avond 4: Bent u ook zo boos? 'Wij wel!'

Op deze vierde avond in het kader van het gezamenlijke vorming- en toerustingsprogramma van de Protestantse Gemeente Vlaardingen over 'Woede en vergeving' kijken we met elkaar hoe deze begrippen in de maatschappij een rol spelen. Aan de hand van twee voorbeelden, één uit de geschiedenis van een land en één uit de persoonlijke levenssfeer zullen we met elkaar bekijken en bespreken wat wrok en woede met mensen doet, wat er voor verzoening nodig is en wat die verzoening uiteindelijk voor zowel slachtoffer(s) als daders van geweld betekent.

Het eerste voorbeeld betreft de Anglicaanse priester Michael Lapsley die actief heeft gestreden tegen apartheid in Zuid-Afrika, daarbij zelf ernstig gewond is geraakt en zich later ingezet heeft voor programma's van verzoening en heling.

Het tweede voorbeeld betreft de IJslandse Thordis Elva, die in haar jeugd verkracht werd door uitwisselingsstudent Tom Stranger uit Australië. Thordis neemt na jaren contact op met Tom en er

volgt een briefwisseling en uiteindelijk een ontmoeting waarin zij zich met elkaar verzoenen.

Naar aanleiding van twee YouTube-filmpjes gaan we met elkaar in gesprek. Het thema wordt ingeleid en het gesprek geleid door Petra Nijboer en Rob van Herwaarden.

**Kosten** : toegang vrij

**Aanmelding** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : dinsdag 9 januari, 20.00 uur

## Zin op Zondag

'Zin op Zondag' is bedoeld voor mensen die verlangend en op zoek zijn naar zin in hun bestaan. Vanouds is de zondag de dag waarop daarbij stilgestaan wordt. 'Zin op Zondag' wil deze mogelijkheid tot bezinning bieden aan mensen die daaraan behoefte hebben. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 16.30 uur en zijn gratis.

Voor het komende halfjaar zijn de volgende 'Zin op Zondagen' gepland:

## Zin op Zondag, 21 januari – een stem die spreekt...

De Vlaardingse kunstenaar Fenneke Hordijk kocht de poëziebundel *De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft*, van de Amerikaanse dichter Lloyd Haft en begon de Psalmen te tekenen, want – zo schrijft zij – "ik wilde de stem ontdekken die in de gedichten tot mij sprak. Beeld maken van degene bij wie de stem hoorde en de 'toestand' tekenen van waaruit de stem sprak. De stem die steeds maar vragen stelt zonder naar een sluitend antwoord te zoeken. Was het een man, een vrouw? En hoe voelde degene zich die sprak?"

Na ruim drie jaar tekenen had zij ruim 40 meter tekeningen op een rol.

Vandaag rolt Fenneke de rollen uit en vertelt zij over haar werk: "Die rol laat mijn ontwikkeling zien als tekenaar, maar ook mijn ontwikkeling als 'psalmlezer'. Aanvankelijk tekende ik aarzelend en zoekend, later met steeds meer durf en lef. Ik begon niet alleen mijn eigen leven te tekenen, maar ook de dagelijkse gebeurtenissen die indruk maakten op mij. Het werd een getekend 'dagboek'."



## Zin op Zondag, 18 februari – christelijke mystiek in woord en beeld

Mystiekkenner Kick Bras vertelt helder over de blijvende zeggingskracht van mystieke ervaringen. Daarbij maakt hij gebruik van meerdere kunstwerken en teksten uit een rijk mystiek erfgoed uit vele eeuwen, landen en tradities. Met hem ontdekken wij hun gerichtheid op die Ene, op het goddelijk mysterie waarin wij leven. Hij vertelt op een toegankelijke manier hoe wij nu als mensen van de 21<sup>ste</sup> eeuw dat mysterie kunnen ervaren en nodigt ons uit tot een persoonlijke verkenning, reflectie en bezinning. Kick Bras schreef recent het boek 'oog in oog; christelijke mystiek in tekst en beeld' waarvoor hij in Trouw het maximale aantal sterren (vijf sterren) kreeg. Dr. Kick Bras is theoloog en publiceert regelmatig over spiritualiteit en is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.



## Zin op Zondag, 18 maart – verborgen kiemkracht

Zin op Zondag sluit aan bij het thema van de Geuzenmaand.

“Waar zit jouw kiemkracht en wat was er nodig om tot bloei te komen?” vroeg Folly Hemrica aan vrouwen in de gevangenis van Zwolle. Voor deze vrouwen in de gevangenis weet ze dat het niet vanzelfsprekend is om eigen keuzes te maken en het eigen leven in te kunnen richten. Om de situatie te doorbreken werkt ze met kunstprojecten die een aanzet geven tot reflectie op eigen levensvragen. Als gevangenispastor en later als straatpastor weet zij: “Het is de kwetsbaarheid die ons verbindt”. Folly Hemrica vertelt ons over haar werk en over de opmerksaamheid voor wat zich roert in de binnenkant van mensen.



## Zin op Zondag 15 april – levensadem

Met Pinksteren waait de wind alle deuren en ramen open. Opnieuw op adem komen en levensadem krijgen. Zingen vanuit je hart. Zingen brengt je bij je innerlijke kracht en je eigenheid. Zingen brengt je in verbinding met jezelf en van daaruit met de ander. Lambert Mutsaers is ervan overtuigd: in elk mens leeft een lied! Het



lied ontdekken en tot klank brengen. Daarna verklanken we een gezamenlijke symfonie. Op Zin op Zondag laat Lambert Mutsaers ons via toegankelijke improvisatie-oefeningen en samenzang de kracht van zingen ervaren. Hoe klinkt jouw lied? Hoe klinkt de gezamenlijke symfonie?

## Meditatiekring

Ook in het voorjaar 2018 is er weer de Meditatiekring. Eenvoudigweg samen de stilte opzoeken – dat is de kern van deze kring. En daarbij allerlei besognes en onrust even tussen haakjes zetten. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Je bent óók welkom als je geen meditatie-ervaring hebt of eens een keer wilt aanschuiven. Misschien handig om te weten: er is niks zweverigs aan meditatie. We zitten gewoon op stoelen, rond een brandende kaars. De begeleiding van de Meditatiekring is in handen van Mirjam Heikens, geestelijk verzorger.



**Kosten** : € 5,- per keer

**Wanneer** : iedere tweede en vierde woensdag van de maand; van 14.00 tot 15.30 uur.  
10 en 24 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 13 en 27 juni

## Gesprekskring 'Huis vol verhalen'

Laagdrempelige gespreksgroep over zin en onzin in het dagelijks leven. Een plek van ontmoeting waar jouw verhaal gehoord kan worden. Aan de hand van een thema worden in gesprek met anderen ervaringen en zingevingvragen uit het leven gedeeld.

**Kosten** : toegang vrij

**Wanneer** : derde woensdag van de maand, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni, alle om 14.00 uur.

## Leeskring Geduld met God, twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven – Tomás Halík

"Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat". Met deze uitspraak begint Tomás Halík zijn boek 'Geduld met God, twijfel als brug tussen geloven en niet geloven'. Tomás Halík kiest de twijfelende en zoekende Zacheüs als uitgangspunt om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen. Centraal in het werk van deze theoloog staan het kunnen leven met twijfel en het belang van dialoog. Misschien zijn er onder u die geraakt zijn door een zin of een gedeelte van een tekst. In ieder geval geldt dat voor Jan de Geus en Lydia Roosendaal. Zij willen uw reisbegeleiders zijn. Die zin of dat gedeelte van de tekst kunnen dan de startplaatsen zijn voor de gezamenlijke reis.



De bijeenkomsten zijn bestemd voor zowel mensen die het boek (op onderdelen) hebben gelezen als voor mensen die er nog niet aan toe zijn gekomen, maar ook voor mensen die niet door het boek heen kunnen komen. Mocht u het boek niet in uw bezit hebben, dan bent u ook van harte welkom.

**Kosten** : toegang vrij

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : maandagavonden 5 en 19 februari, 12 en 19 maart; van 19.30 tot 21.00 uur  
dinsdagmiddagen 13 februari, 6, 13 en 27 maart; van 13.30 tot 15.00 uur

### Gespreksgroep Christendom (op)nieuw

Wat bedoelen mensen met God, Jezus en geestelijk leven? Wat moet je met de Bijbel als geloofsboek? Of je nu hoort bij een kerk, of je nu christelijk gelooft of niet, we hebben er allemaal wel onze ideeën bij. In drie bijeenkomsten ligt de nadruk op het delen van kennis en verheldering van vragen. Bovendien is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van het boek 'alles voor allen; een nieuwe catechismus' met teksten van Huub Oosterhuis. Jan de Geus en Lydia Roosendaal willen uw gidsen zijn op deze gezamenlijke reis. U bent van harte welkom.



De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen die meer wil weten over de inhoud van het christendom of zoals in de inleiding van het boek staat: voor alle mensen van goede wil.

**Kosten** : toegang vrij

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : maandagavonden 9 en 23 april, 7 mei; 19.30 – 21.00 uur  
dinsdagmiddagen 3, 17 en 24 april; 13.30 – 15.00 uur

### Zonen aan tafel – maaltijdgesprek

De Vlaardingse beeldend kunstenaar Jan van Dorp nodigt zonen uit om met elkaar aan tafel te gaan in gesprek over hun vader. Jan van Dorp werkt al jaren met het thema vader/zoon. Het oude verhaal van Daedalos en Icarus staat daar vaak symbool voor. Na het overlijden van zijn eigen vader in 2006 beseft Jan pas goed hoe liefdevol deze man voor hem is geweest. En hij beseft vooral dat dit gelukkig bij veel zonen ook zo is, maar helaas niet bij iedereen. Verhalen van andere zonen zijn inspirerend voor zijn kunst. Vandaar dat hij regelmatig zonen aan tafel uitnodigt om onder het genot van een goede maaltijd en een glas wijn met elkaar in gesprek te gaan over hun

vaders. Nu dus ook in De Windwijzer. Het gesprek zal onder leiding staan van een of meerdere ervaren gespreksleiders. Afhankelijk van hoeveel mannen zich aanmelden, maken we een of meerdere tafels. Vind je het leuk om eens met andere zonen in gesprek te gaan over wat je vader voor je betekent of betekend heeft, meld je dan aan!

**Kosten** : € 12,50

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : woensdag 21 februari, van 18.00 – 20.00 uur



### **Inspirerende ontmoeting met Annemiek Jetten**

Onze gast aan tafel is Annemiek Jetten, sinds begin 2017 burgemeester van Vlaardingen. Tijdens de maaltijd zal met haar gesproken worden over haar levensloop, haar eerdere activiteiten, haar interesses en natuurlijk haar ervaringen na 1 jaar Vlaardingen.

**Kosten** : toegang is € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd)

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : donderdag 15 maart vanaf 18.00 uur



### **Inspirerende ontmoeting met Nawal Al Baz**

Onze gast aan tafel is Nawal Albaz. Nawal is geboren en opgegroeid in een vluchtelingenkamp in Madaba, Jordanië. Twaalf jaar nadat haar ouders uit Palestina waren gevlucht. Zij emigreerde 28 jaar geleden van Jordanië naar Vlaardingen. Binnen enkele maanden wist zij haar draai binnen de Nederlandse maatschappij te vinden. Als ambitieuze, zelfbewuste en geëmancipeerde vrouw zoekt zij sindsdien naar manieren om anderen vooruit te helpen en mensen met elkaar te verbinden. Dit doet zij onder andere als coördinator bij Aanzet, de stichting waar zij inmiddels al 26 jaar werkzaam is. Haar specialiteit ligt in de opvoeding van kinderen met allochtone ouders. Naast haar werk bij Aanzet, is zij als vrijwilliger actief om Vlaardingers van verschillende komaf bij elkaar te brengen en zet ze zich onvermoeibaar in voor de Palestijnse zaak. 't Is de moeite waard om deze vrouw beter te leren kennen en van haar te horen wat haar beweegt.

**Kosten** : toegang is € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd)

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : donderdag 17 mei vanaf 18.00 uur



## 2. Cultuur en creativiteit

### Kinderspeelmiddagen

Op de eerste woensdag van de maand verzorgen Lieke en Desirée een leuke middag voor kinderen van 4 tot 8 jaar met spel, muziek, dans, toneel, knutselen en tekenen. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig de middagen meemaken, dus dat ouders/verzorgers de kinderen alleen maar brengen en ophalen.

**Kosten** : deelname is gratis

**Aanmelden** : graag het kind aanmelden via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : op de eerste woensdag van de maand, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april en 6 juni, van 13.30 tot 15.30 uur.

### Concert door het mannenkwartet Natural Blend en pianist Nanne van Hoytema

Het inmiddels in Vlaardingse maar ook daarbuiten beroemd geworden mannenkwartet Natural Blend treedt vanavond op in De Windwijzer.

Natural Blend zingt ongebeleid barbershop en close harmony repertoire, waarin de vier zoetgevooides mannenstemmen prachtig samensmelten. Vanavond maken ze ook een uitstapje naar de klassieke muziek, daarbij begeleid door pianist Nanne van Hoytema, die ook nog enkele instrumentale intermezzi voor zijn rekening zal nemen. Het wordt een avond waarop muzikaal veel te genieten valt!

**Kosten** : € 7,50

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : zaterdag 10 februari 2018, 20.00 uur



### Schrijversavond: Fik Meijer

Weinig geleerden kunnen zo enthousiasmerend vertellen over de Oudheid als Fik Meijer. Zijn boeken en radio- en tv-bijdragen blinken uit door kennis van zaken en toegankelijkheid. Niet voor niets werd hij onderscheiden met de Oikos-publieksprijs voor een classicus die voortreffelijk een breed publiek voor de Oudheid weet te winnen.

Of hij nu schrijft over Paulus, Jezus of Vercingetorix dan wel over



onderwaterarcheologie, de Via Appia of gladiatoren, altijd weet hij een brede schare van lezers te boeien.

**Kosten** : € 10,- euro (Scholieren: € 5,-, op vertoon van hun schoolpas)

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : donderdag 22 februari om 20.00 uur

### **Kinderfilm: Up**

In samenwerking met de Springfoundation vertonen we op deze maandag in de voorjaarsvakantie de leuke animatiefilm 'Up' (VS 2009) Carl Fredricksen heeft er zijn hele leven al van gedroomd om de wereld te ontdekken en grootse avonturen te beleven. Maar op 78-jarige leeftijd lijkt het alsof zijn leven aan hem voorbij is gegaan en de grootse



avonturen alleen maar dromen zijn geweest. Maar dat gaat vanaf nu veranderen als Carl besluit om zijn dromen uit te laten komen. Samen met de 8-jarige padvinder Russel beleeft hij de meest waanzinnige avonturen. De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

**Kosten** : de toegang is gratis (en er is ook nog limonade en wat te snoepen).

**Aanmelden** : wel graag plaatsen reserveren via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : dinsdag 27 februari, van 14.00 tot 15.45 uur

### **Passieconcert The Balance (onder voorbehoud)**

Koor The Balance werd opgericht in 1969 als "Jongerenkoor Vlaardingen-West" in een periode waarin de popmuziek haar intrede deed in de kerk. Het was een ritmisch koor, begeleid door een complete band, met als thuisbasis de Willibrorduskerk in de Westwijk in Vlaardingen.

The Balance in zijn huidige vorm is een koor bestaande uit 18 jonge mensen onder leiding van Tatiana Mitrokhina, begeleid door Roberto Guijarro op piano.

Het repertoire is bijzonder gevarieerd, van klassiek tot Braziliaans of pop. Samen met de dirigente wordt er naar aantrekkelijke arrangementen gezocht. In De Windwijzer zullen ze een programma brengen dat vooral bestaat uit muziek voor de passietijd.

**Kosten** : € 7,50

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : vrijdag 9 maart, 20.00 uur

## Voorjaarsworkshop 'bloemschikken'

Onder leiding van Jacolien van Oosten en Jacqueline Wapenaar kan er weer een bloemstuk gemaakt worden. Voor de benodigde materialen wordt gezorgd. Wat u zelf van huis mee moet nemen, krijgt u twee weken vóór de workshop te horen.

**Kosten** : € 10,-

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl) (u mag niet meer dan 2 personen tegelijk aanmelden!)

**Wanneer** : zaterdag 17 maart, van 10.00 tot 12.00 uur

## Schrijversavond: Yasmine Allas

Yasmine Allas (Mogadishu, 30 november 1967) is een actrice en schrijfster van Somalische afkomst. Haar vader werd vermoord in 1977, en acht jaar later vluchtte ze naar het buitenland. Toen ze in 1987 via Saoedi-Arabië en België in Nederland terecht kwam, volgde ze een toneelopleiding en acteerde bij een aantal gezelschappen, waaronder De Trust en Nieuw Amsterdam. Haar debuutroman 'Idil, een meisje' verscheen in 1998. In deze roman, over een Somalisch meisje dat zich staande probeert te houden in de harde Somalische mannengemeenschap, speelt het onderwerp vrouwenbesnijdenis een belangrijke rol. Deze schrijversavond wordt georganiseerd in het kader van de Geuzenmaand en i.s.m. de stichting Geuzenmaand.

**Kosten** : € 10,-

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : woensdag 21 maart, 20.00 uur



## The Passion, een muzikale paasvertelling, live te volgen in De Windwijzer

De achtste editie van The Passion wordt op 29 maart in De Bijlmer gehouden in Amsterdam en is op groot scherm live te volgen in De Windwijzer. Daarna is een nazit om door te praten over wat we gezien en beleefd hebben. De muzikale Paasvertelling The Passion vertelt van een eeuwenoud verhaal: over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood en opstanding. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslaggever. De verslaggever loopt mee met de processie, waarbij een stoet mensen het wit-verlichte kruis door de stad naar het centrale plein toe dragen. Dit jaar is het thema 'Ik zie jou'.



"The Passion heeft in zijn bestaansgeschiedenis een steeds diepere betekenis gekregen voor heel veel mensen. Dat komt omdat The Passion scherp afsteekt tegen de tijdgeest die aan het veranderen is. In tijden van verwijdering en polarisatie is het verhaal van Jezus een verhaal van verbinding en hoop. Zijn leven, sterven en opstanding zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en hoop." (EO-directeur Arjan Lock)

**Kosten** : toegang vrij, alleen voor de koffie of thee wordt een bijdrage gevraagd

**Wanneer** : donderdag 29 maart, 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

### **Kinderfilm: Ratatouille**

In samenwerking met de Springfoundation vertonen we op deze maandag in de meivakantie de leuke Disney animatiefilm 'Ratatouille' (VS, 2007)

Remy is een rat die constant zijn leventje in het dure Franse restaurant Gusteau op het spel zet. Niet alleen vanwege zijn liefde voor lekker eten, maar ook omdat hij dolgraag zelf topkok wil zijn. Wanneer de jonge Linguini, die ondanks zijn gebrek aan talent een baan in de keuken krijgt aangeboden, de talenten van Remy ontdekt, is dat de kans voor de rat om zijn droom uit te laten komen. Linguini en Remy werken vervolgens samen en proberen Gusteau's restaurant weer op de kaart te zetten. De film is geschikt voor alle leeftijden.

**Kosten** : de toegang is gratis (en er is ook nog limonade en wat te snoepen).

**Aanmelden** : wel graag plaatsen reserveren via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : woensdag 2 mei, van 13.30 – 15.30 uur

### **Vrijdag 4 mei, 21.00 uur: 'Binnen de Poorten 1943 – 1945'**

Binnen de Poorten vertelt het verhaal van Jules Schelvis, die op 1 juni 1943 samen met zijn vrouw Rachel en haar familie vanuit Westerbork naar Sobibor wordt gedeporteerd. Op een klein groepje mannen na, onder wie Schelvis, wordt iedereen direct na aankomst vergast. Gedurende twee jaar zwerft Schelvis van kamp naar kamp. De bevrijding volgt op 8 april 1945 in Zuid-Duitsland.

Het stuk is een mengvorm van spel en vertelling. Jiddische muziek speelt een belangrijke rol; de muziek versterkt het spelen en verwoordt soms wat niet te verwoorden is.

Eric Borrias is sinds 1990 verhalenverteller. Zijn integere spel in Binnen de Poorten oogstte veel lof. In 2007 ontving Borrias de Rachel Borzykowskipenning uit handen van Jules Schelvis.

Spel: Eric Borrias; tekst en regie: Gerard Evers; muziek: Cees Swenne.

De voorstelling vindt plaats na de jaarlijkse dodenherdenking aan het Verploegh Chasséplein.

**Kosten** : een vrije gift na afloop

**Wanneer** : vrijdag 4 mei, 21.00 uur

## Ir. Aad den Hoedt, Architect

---

*Ontwerpwerk, tekenwerk, vergunningaanvragen,  
bouwbegeleiding, directievoering*  
Nieuwbouw, verbouwingen, uitbreidingen,  
herontwikkeling, groot onderhoud

Aletta Jacobskade 132, 3137 TD Vlaardingen.  
aad.denhoedt@planet.nl, tel. 06 – 437 666 55

WWW.LOKAAL97.NL

# LOKAAL97 VLAARDINGEN

De opleidingswinkel van het Geuzencollege

VOOR EEN IEDER WAT WILS!

De winkel is open van dinsdag tot vrijdag van 13.30 – 17.00 uur

**LOKAAL97** de leukste winkel van Vlaardingen!

het  
*Keizerrijk*

boekhandel

Noordvliet 27

Maassluis

010-5923298

info@hetkeizerrijk.nl



Geen kantoorartikelen,  
geen tijdschriften, maar.....

## wat een boeken!

# PROGRAMMAOVERZICHT



## De Windwijzer

### Voorjaar 2018

#### JANUARI

Maandag 8	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	10.00 - 11.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
Dinsdag 9	09.30 - 12.00	Baanloos ... en dan?	23
	20.00	Thema-avond: Woede en vergeving	10
Woensdag 10	13.30 - 15.30	Kinderspeelmiddag	15
	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 11	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	17.30	Warm Onthaal	32
Vrijdag 12	20.00	Film: Der Kommer en dag (The day will come)	20
Zaterdag 13	09.00 - 12.00	Boekenmarkt / weggeefwinkel	30
Zondag 14	15.00 - 17.00	Kliederkerk	9
Maandag 15	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 16			
Woensdag 17	14.00	Huis vol verhalen	12
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24
Donderdag 18	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 19			
Zaterdag 20	14.30 - 16.30	Zingen in NL	24
Zondag 21	15.00 - 16.30	Zin op Zondag: Fenneke Hordijk	10
Maandag 22	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 23	17.30	Warm Onthaal	32
Woensdag 24	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 25	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	14.00 - 15.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6

Vrijdag 26	20.00	Film: I, Daniel Blake	20
Zaterdag 27			
Zondag 28			
Maandag 29	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 30			
Woensdag 31	17.00 - 20.30	Workshop gezond en goedkoop eten	26

## FEBRUARI

Donderdag 1	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 2	12.00 - 14.00	Dialogo-lunch	26
Zaterdag 3			
Zondag 4			
Maandag 5	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	19.30 - 21.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
Dinsdag 6	09.30 - 12.00	Baanloos ... en dan?	23
Woensdag 7	13.30 - 15.30	Kinderspeelmiddag	15
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24
Donderdag 8	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	17.30	Warm Onthaal	32
Vrijdag 9			
Zaterdag 10	09.00 - 12.00	Boekenmarkt / weggeefwinkel	30
	20.00	Concert Naturel Blend / Nanne van Hoytema	15
Zondag 11	15.00 - 17.00	Kliederkerk	9
Maandag 12	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	10.00 - 11.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
Dinsdag 13	17.00 - 20.30	Workshop gezond en goedkoop eten	26
	13.30 - 15.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
Woensdag 14			
	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 15	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 16	19.00 - 21.00	Rommelmarkt	31
Zaterdag 17	09.00 - 12.00	Rommelmarkt	31
	14.30 - 16.30	Zingen in NL	24
Zondag 18	15.00 - 16.30	Zin op Zondag: Kick Bras	11
Maandag 19	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	19.30 - 21.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
Dinsdag 20			

Woensdag 21	14.00	Huis vol verhalen	12
	18.00 - 20.00	Zonen aan tafel - maaltijdgesprek	13
Donderdag 22	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	14.00 - 15.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
	20.00	Schrijversavond: Fik Meijer	15
Vrijdag 23	20.00	Film: Hidden Figures	20
Zaterdag 24			
Zondag 25			
Maandag 26	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 27	17.30	Warm Onthaal	32
	14.00 - 15.45	Kinderfim: Up	16
Woensdag 28	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24

## MAART

---

Donderdag 1	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 2			
Zaterdag 3			
Zondag 4			
Maandag 5	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 6	09.30 - 12.00	Baanloos ... en dan?	23
	13.30 - 15.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
	20.00	Opening Geuzenmaand plus foto-expositie	27
Woensdag 7	09.30 - 11.30	Een held met je geld	25
	13.30 - 15.30	Kinderspeelmiddag	15
Donderdag 8	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	17.30	Warm Onthaal	32
Vrijdag 9	20.00	Passieconcert The Balance	16
Zaterdag 10	09.00 - 12.00	Boekenmarkt / weggeefwinkel	30
Zondag 11	15.00 - 17.00	Kliederkerk	9
Maandag 12	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	10.00 - 11.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
	19.30 - 21.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
Dinsdag 13	13.30 - 15.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
Woensdag 14	09.30 - 11.30	Een held met je geld	25
	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 15	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	18.00	Inspirerende ontmoeting: Annemiek Jetten	14
Vrijdag 16	20.00	Film: Noces	21



Zaterdag 17	10.00 - 12.00	Voorjaarsworkshop Bloemschikken	17
	12.30 - 14.00	Lunch met digitale detox	28
	14.30 - 16.30	Zingen in NL	24
Zondag 18	15.00 - 16.30	Zin op Zondag: Folly Hemrica	11
Maandag 19	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	19.30 - 21.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
Dinsdag 20			
Woensdag 21	09.30 - 11.30	Een held met je geld	25
	14.00	Huis vol verhalen	12
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24
	20.00	Schrijversavond: Yasmine Allas	17
Donderdag 22	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	14.00 - 15.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
Vrijdag 23			
Zaterdag 24	10.00 - 16.00	Verwendag	27
	12.30 - 14.00	Lunch met digitale detox	28
Zondag 25			
Maandag 26	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 27	13.30 - 15.00	Leeskring Geduld met God - Tomas Halik	13
	17.30	Warm Onthaal	32
Woensdag 28	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 29	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	20.00 - 22.00	The Passion	17
Vrijdag 30			
Zaterdag 31			

## APRIL

---

Zondag 1			
Maandag 2			
Dinsdag 3	09.30 - 12.00	Baanloos ... en dan?	23
	13.30 - 15.00	Gespreksgroep: Christendom (op)nieuw	13
Woensdag 4	13.30 - 15.30	Kinderspeelmiddag	15
Donderdag 5	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 6			
Zaterdag 7	09.00 - 12.00	Nokkiebeurs en Boekenmarkt	31
Zondag 8	15.00 - 17.00	Kliederkerk	9
Maandag 9	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	10.00 - 11.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
	19.30 - 21.00	Gespreksgroep: Christendom (op)nieuw	13

Dinsdag 10			
Woensdag 11	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24
Donderdag 12	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	17.30	Warm Onthaal	32
Vrijdag 13			
Zaterdag 14	09.00 - 12.00	Boekenmarkt / weggeefwinkel	30
	15.00	Windwijzerdebat	28
Zondag 15	15.00 - 16.30	Zin op Zondag: Lambert Mutsaers	11
Maandag 16	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 17	13.30 - 15.00	Gespreksgroep: Christendom (op)nieuw	13
Woensdag 18	14.00	Huis vol verhalen	12
Donderdag 19	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	20.00 - 22.00	Film Historisch Vlaardingen	28
Vrijdag 20			
Zaterdag 21	14.30 - 16.30	Zingen in NL	24
Zondag 22			
Maandag 23	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	19.30 - 21.00	Gespreksgroep: Christendom (op)nieuw	13
Dinsdag 24	17.30	Warm Onthaal	32
	13.00 - 15.00	Gespreksgroep: Christendom (op)nieuw	13
Woensdag 25	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 26	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	14.00 - 15.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
	20.00	Film: Retour en Bourgogne	21
Vrijdag 27			
Zaterdag 28	15.30	Opening expositie Len Munnik (onder voorbehoud)	7
Zondag 29			
Maandag 30	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5

## MEI

Dinsdag 1	09.30 - 12.00	Baanloos ... en dan?	23
Woensdag 2	14.00 - 15.30	Kinderfilm: Ratatouille	18
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24
Donderdag 3	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 4	21.00 - 22.00	Eric Borias 'Binnen de Poorten 1943 - 1945'	18
Zaterdag 5			

Zondag 6			
Maandag 7	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	19.30 - 21.00	Gespreksgroep: Christendom (op)nieuw	13
Dinsdag 8	17.30	Warm Onthaal	32
Woensdag 9	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 10	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 11			
Zaterdag 12	09.00 - 12.00	Boekenmarkt / weggeefwinkel	30
Zondag 13	15.00 - 17.00	Kliederkerk	9
Maandag 14	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	10.00 - 11.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
Dinsdag 15	20.00	Windwijzerlezing: Duurzame voeding	29
Woensdag 16	14.00	Huis vol verhalen	12
Donderdag 17	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	18.00	Inspirerende ontmoeting: Nawal Al bas	14
Vrijdag 18			
Zaterdag 19	09.00 - 12.00	Versmarkt	31
Zondag 20			
Maandag 21			
Dinsdag 22	17.30	Warm Onthaal	32
Woensdag 23	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24
Donderdag 24	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	14.00 - 15.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
	20.00 - 22.00	Kunstlezing Willy Atema - Slag bij Vlaardingen	19
Vrijdag 25	20.00	Film: The sense of an ending	22
Zaterdag 26	14.30 - 16.30	Zingen in NL	24
Zondag 27			
Maandag 28	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 29			
Woensdag 30			
Donderdag 31	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	20.00 - 22.00	De dementievriendelijke kerk: lezing en gesprek	29

## JUNI

---

Vrijdag 1			
Zaterdag 2	15.00 - 17.00	Muzikaal Open Podium	19
Zondag 3			
Maandag 4	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 5	09.30 - 12.00	Baanloos ... en dan?	23
Woensdag 6	13.30 - 15.30	Kinderspeelmiddag	15
Donderdag 7	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 8			
Zaterdag 9	09.00 - 12.00	Boekenmarkt / weggeefwinkel	30
	15.30	Opening expositie Hans Bakker, schilderijen	8
Zondag 10	15.00 - 17.00	Kliederkerk	9
Maandag 11	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
	10.00 - 11.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
Dinsdag 12			
Woensdag 13	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
	14.00 - 16.00	Computerinloop	24
Donderdag 14	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	17.30	Warm Onthaal	32
Vrijdag 15			
Zaterdag 16	17.30	Anders eten	32
Zondag 17			
Maandag 18	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 19			
Woensdag 20	14.00	Huis vol verhalen	12
Donderdag 21	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
Vrijdag 22			
Zaterdag 23			
Zondag 24			
Maandag 25	09.30 - 12.00	Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt	5
Dinsdag 26	17.30	Warm Onthaal	32
Woensdag 27	14.00 - 15.30	Meditatiekring	12
Donderdag 28	10.00 - 13.00	De Bovenkamer	23
	14.00 - 15.30	Spreekuur Schuldhulpmaatje	6
Vrijdag 29	20.00	Film: Victoria & Abdul	22
Zaterdag 30			

### **Kunstlezing: 'Ridders te paerde, volc te voet', hoe zag het leven eruit in de vroege Middeleeuwen?'**

In het kader van de herdenking van de Slag om Vlaardingen 1018 – 2018 houdt kunsthistorica Willy Ateema een cultuurhistorische presentatie waarin ze, met als uitgangspunt het Tapijt van Bayeux (ca 1066), de levensomstandigheden en ideeënwereld wil schetsen.

**Kosten** : € 7,50

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : donderdag 24 mei, 20.00 uur



### **Muzikaal Open Podium**

Dit voorjaar organiseert De Windwijzer weer een open podium voor muzikanten. Tijdens het open podium is er gelegenheid voor jong en oud om muziek te laten horen. Instrumentaal of zang, klassiek of modern, alleen of met een groepje. Elke deelnemer kan ongeveer 7 minuten optreden. Een piano is aanwezig. Een leuke gelegenheid om eens op te treden. Laat je horen!

**Kosten** : toegang vrij

**Aanmelden** : vóór 19 mei bij [tinie@nobelsoft.com](mailto:tinie@nobelsoft.com)

**Wanneer** : op zaterdag 2 juni 2017, 15.00 – 17.00 uur



### 3. Filmavonden

#### 12 januari - *Der kommer en dag (De dag zal komen)*

Als hun moeder overlijdt, komen de broers Erik en Elmer in het jongensinternaat Gudbjerg terecht. We hebben het over de jaren '60 op het Deense platteland. Het leven in het weeshuis is spijkerhard. Directeur Heck regeert met ijzeren hand en zet barbaarse middelen in om de jongens discipline bij te brengen. De film is enorm beklemmend en de tranen springen je bij momenten in de ogen als je ziet wat de brutale Erik en de kleine dromer Elmer allemaal moeten doorstaan – al helemaal als je je realiseert dat de film gebaseerd is op echte ervaringen en echte internaten!



Geen luchtige film dus.... maar wat een steengoed verteld verhaal, waarin ook lichtpunten zitten: Elmer blijft dromen van een toekomst als astronaut en weet met zijn grenzeloze optimisme het leven op het internaat draaglijk te maken. Ook de nieuwe juffrouw Lillian draagt bij aan een verandering op Gudbjerg, al is dat dan vooral als ze al is vertrokken van het internaat...

#### 26 januari - *I, Daniel Blake*

Daniel Blake is een timmerman met hartproblemen. Hij mag niet werken volgens zijn artsen, maar de uitkeringsambtenaren denken daar anders over. Hij loopt tegen een enorme bureaucratie aan om een uitkering te krijgen. Dat hij niet met een computer overweg kan, helpt zeker niet. Hij ontmoet Katie, een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ook zij komt niet door de papiermolen heen en heeft grote moeite om het hoofd boven water te houden. Daniel helpt ze waar hij maar kan. Een sociaal bewogen film over kwetsbare mensen, herkenbare bureaucratie rompslomp en vooral: over iets betekenen voor anderen.



#### 23 februari - *Hidden figures*

Deze film is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Onderwerp is de spannende race tussen Amerika en de Sovjet-Unie om de heerschappij in de ruimte. De Rus Joeri Gagarin is de eerste mens in de ruimte. De Amerikanen van de NASA kampen met grote technische problemen, ondermeer aan het hitteschild van de raket, waardoor het onmogelijk lijkt om de raket niet te laten verbranden bij zijn terugkeer naar de aarde.

We hebben het over begin jaren '60: er wordt nog volop gediscrimineerd in Amerika.

De drie hoofdrolspeelsters in deze film zijn Afro-Amerikaanse vrouwen. Ze zijn geniale wiskundigen, werkzaam bij de NASA, maar ze hebben een dubbele achterstand op hun collega's: ze zijn vrouw én ze zijn zwart. Het vergt drie sterke karakters en een eigenwijze chef (Kevin Costner in een heerlijke rol), maar het komt zover: deze drie vrouwen spelen, elk op hun eigen manier, een grote rol in de eerste succesvolle Amerikaanse ruimtevlucht.

Dit inspirerende verhaal gaat over een serieus onderwerp, maar wordt met de nodige humor verteld. Ook de soundtrack is geweldig!



### 16 maart - *Noces*

“We moeten een beetje met onze tijd meegaan”, zegt Zahira’s moeder lachend. Zahira is achttien en mag vanuit haar ouderlijk huis in België via Skype – heel modern – kennismaken met drie huwelijkskandidaten in Pakistan. Zahira heeft haar twijfels, maar wil haar ouders een plezier doen. De familiebanden zijn immers hecht en liefdevol. Maar tussen de verwachtingen en tradities van haar ouders en de westerse levensstijl waar Zahira ook mee is opgegroeid, zitten vrijwel onoverbrugbare verschillen. Een ongeplande zwangerschap is een extra complicerende factor in het leven van deze jonge, vrijgevochten vrouw die verscheurd wordt tussen twee werelden. Zahira staat voor een onmogelijke en tragische keuze.

Actrice Lina El Arabi weet met een enkele blik het gevoelsleven van Zahira over te brengen. Regisseur en scenarist Stephan Streker vat die blik in sterke close-ups, en schetst de wereld en dilemma’s van migranten van verschillende generaties met nuance en scherpte.



### Donderdag 26 april - *Retour en Bourgogne*

Na 10 jaar komt Jean terug naar zijn geboortegrond, een wijndomein in de Bourgogne, naar zijn vader die op sterven ligt. Er is in die jaren nauwelijks contact geweest met zijn zus Juliette en zijn broer Jérémie. Als hun vader overlijdt, moeten de drie een gezamenlijk besluit nemen



over wat te doen met het wijndomein. Dat is niet makkelijk: waarom liet Jean de anderen in de steek, kwam hij zelfs niet terug voor de begrafenis van hun moeder? De drie worstelen met hun verschillende belangen en hun verschillende karakters.

Deze heerlijke film trakteert ons op prachtige beelden van een prachtig Frans gebied. Daarnaast laat hij zien hoe een familie bevlogen wijnmakers op hun domein werkt. En dan is het ook nog een fijne feelgoodfilm over familieleden die weer nader tot elkaar komen.

### **25 mei - *The sense of an ending***

Tony Webster, een man van middelbare leeftijd, leidt een teruggetrokken en stil leven, jaren geleden is hij gescheiden van zijn vrouw Margaret. Ze hebben samen één dochter en zij is zwanger van haar eerste kind. Zijn leven neemt een wending als zijn jeugdliefde uit de jaren '60 opduikt (Charlotte Rampling). Na een moeizame ontmoeting overhandigt zij hem een brief. Die brief confronteert hem met de ondraaglijke consequenties van de beslissingen die hij in het verleden nam.

Prachtige rol van Charlotte Rampling en geregisseerd door de Indiase filmmaker R. Batra (van de film 'The Lunchbox').



### **29 juni - *Victoria en Abdul***

Abdul Kerim reist vanuit India naar Engeland om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van koningin Victoria. Tijdens die vieringen ontstaat er een klik tussen de Queen en haar bediende. Terwijl de koningin steeds meer moeite krijgt met de strenge regels die haar positie met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee steeds hechter. De omgeving van de koningin probeert dit op allerlei manieren te saboteren maar hun vriendschap wordt steeds sterker. Gebaseerd op het boek: 'Victoria & Abdul' van Shrabani Basu; op ware gebeurtenissen gebaseerd. Een prachtige rol van Judi Dench!

**Kosten** : € 5,- per filmbezoek

**Wanneer** : op elke laatste vrijdag van de maand, 20.00 uur





## 4. Maatschappelijke thema's

### 'Baanloos...en dan?'

Ook in het komende half jaar bieden wij tijdens de netwerk-bijeenkomsten op de eerste dinsdagochtend van de maand een programma aan. De bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen zonder baan een netwerk te bieden, hen te bemoedigen en mogelijkheden en middelen aan te reiken om weer aan de slag te komen. Ons voorjaarsprogramma:

- 9 januari : met een speeddate samen het nieuwe jaar in en persoonlijke uitwisseling
- 6 februari : workshop 'budgettering en goedkoper leven' (door Rosalie de Goede, budgetcoach en Rob van Herwaarden)
- 6 maart : workshop 'overtuigend jezelf presenteren' (door coach Marianne Bartels)
- 3 april : workshop 'natuurwijsheid, netwerken en nog meer' (jobcoach Lukina vd Werff)
- 1 mei : excursie naar de projecten van Vlaardingen Werkt (o.a. Super van Lopik, de fietsenwerkplaats en de kap- en schoonheidssalon)
- 5 juni : coachingswandeling door de Broekpolder
- Kosten** : toegang € 2,50 per keer voor koffie en thee
- Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)
- Wanneer** : op de 1e dinsdag van de maand van 09.30 tot 12.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur)



### De Bovenkamer

Voor sommigen zijn het de kleuren, de geuren of de klanken. Voor anderen zit 't meer in beweging of in eten... of het klaarmaken daarvan. Bij de Bovenkamer organiseren wij elke donderdagochtend een bijeenkomst waar mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. We doen leuke activiteiten zoals muziek maken, zingen, koken of schilderen. We luisteren naar verhalen en discussiëren over van alles. Meedoen mag, niets moet. We halen herinneringen op en kijken tegelijkertijd naar de toekomst... Wat kan er nog samen? Wat wil je graag zelf? Hoe kun je het beste reageren op...? en gewoon praktisch, waar kunt u advies bij gebruiken? Onder deskundige en geduldige begeleiding geven we voorlichting en zoeken we gezamenlijk naar de mogelijkheden. Een mooie



combinatie van gezelligheid, vertrouwen en zinvolheid. U bent van harte welkom. Samen of alleen. Of u nu meedoet met allerlei activiteiten of alleen een krantje komt lezen, een uurtje blijft of de gehele bijeenkomst aanwezig zal zijn. Het is aan u!

De Bovenkamer wordt ook in 2018 ondersteund door de gemeente Vlaardingen.

**Kosten** : wij vragen een bijdrage van € 2,50.

**Wanneer** : de bijeenkomsten zijn iedere donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur

### Computer-, Tablet- en Smartphonehulp

Driewekelijkse inloopmiddag voor computer-, tablet- en smartphonegebruikers (geen iPhone en iPad), die (beter) met hun apparaat willen leren werken en daar vragen over hebben. Dan kunt u denken aan vragen over tablet- en computerprogramma's, e-mail en internet. Op deze middag is computerdeskundige Wilfried van der Laar aanwezig, die u daarbij kan helpen en die al uw vragen kan beantwoorden. De inloopmiddag is niet bedoeld voor hulp bij technische mankementen aan uw apparatuur. Het is natuurlijk het meest handig als u uw eigen laptop, tablet of smartphone meeneemt naar de inloopmiddag. Het advies en de informatie die u krijgt zijn gratis.

**Kosten** : alleen de koffie of thee hoeft betaald te worden

**Aanmelden** : u kunt zich voor de inloopmiddag opgeven via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : woensdag 17 januari, 7 februari, 28 februari, 21 maart, 11 april, 2 mei, 23 mei en 13 juni van 14.00 tot 16.00 uur.



### Zingen in NL - samen Nederlandstalige liederen zingen

Nederlands is een lastige taal om te leren spreken. Uit onderzoek blijkt dat je een vreemde taal sneller leert door liedjes te zingen. Met dat gegeven organiseren De Windwijzer en 'Veel Vlaardingers Eén Huis' speciaal voor 'nieuwe Nederlanders', expats en 'oude Nederlanders' vijf zaterdagen in het voorjaar 'Zingen in NL', een gezellige meezingsessie met Nederlandse liedjes. Het plezier staat voorop. Iedereen die plezier heeft in al zingend Nederlands leren aan de hand van Nederlandse popsongs, smartlappen, songfestival liedjes, kinderliedjes, enz. is welkom. De Windwijzer zorgt voor een enthousiaste dirigent en



pianist en voor teksten. Zingen van 15.00 – 16.00, daarvoor en daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

**Kosten** : gratis

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : zaterdag 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april en 26 mei van 14.30 tot 16.30

### **Een held met je geld - *Cursus omgaan met geld voor jongvolwassenen***

Voor mensen in de leeftijd van 25-35 jaar is het soms moeilijk om hun financiële huishouding op orde te houden en geen schulden te maken. Ze hebben op school en thuis meestal niet gehoord wat hen op dat gebied allemaal te wachten staat en nooit geleerd om daar voor zichzelf een goede planning voor te maken. Als er dan ook nog sprake is van een laag inkomen kan dat al heel snel tot schulden leiden.

I.s.m. met de stichtingen Elckerlyc, SchuldHulpMaatje Vlaardingen en Minters biedt De Windwijzer een cursus van 3 bijeenkomsten aan. Daarin komen de verschillende aspecten van de financiële planning aan bod en ook hoe je met schulden omgaat. Ook wordt in deze cursus verder gekeken naar hoe je kunt bezuinigen en met weinig geld, of zelfs zonder geld, toch nog leuke en nuttige dingen kunt doen en aanschaffen.

**Kosten** : deelname is gratis

**Aanmelden** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : woensdag 7 maart, 14 maart en 21 maart van 09.30 tot 11.30 uur

**Kinderoppas** : er is een kinderopas aanwezig, je kunt dus evt. je kind meenemen

### **Workshop 'Goedkope en gezonde voeding'**

Gezond eten is lekker en leuk! Zeker als je er ook nog eens weinig geld voor kwijt bent.

Chef-kok Remco Hokke van Resto Van Lopik vertelt u er alles over tijdens een workshop over gezond, lekker en betaalbaar eten. Een diëtiste geeft aanvullende informatie en tips.

De workshop wordt een mix van informatie, zelf maken en natuurlijk ook zelf proeven! U hoeft als u aan de workshop deelneemt niet van tevoren thuis te eten. De workshop is verdeeld over twee avonden.

Tijdens de eerste avond staat centraal:

1. Ontbijt (wat is een goed ontbijt en hoe maak je een ontbijt aantrekkelijk voor schoolgaande kinderen?)

2. Groente en fruit als gezond tussendoortje
3. Water is lekker (hoe maak je water (nog) lekkerder)
4. Tijdens de tweede avond worden de volgende onderwerpen behandeld:
5. Diner (gezond, variatie, zelf maken, minder vlees, letten op vet en suiker enz.)
6. Vegetarisch/veganistisch (hoe maak je een lekker diner zonder vlees of dierlijke producten)

U krijgt tijdens de workshop een handig opschrijfboekje met daarin al wat informatie, recepten en een verwijzing naar handige adressen en websites.

Op beide avonden zullen er ook een of twee kratten van de Voedselbank beschikbaar zijn en zullen we kijken wat we daaruit kunnen gebruiken.

Er kunnen slechts 12 mensen deelnemen. (minimumleeftijd: 6 jaar) Meld je dus snel aan.

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Resto van Lopik en Voedselbank Vlaardingen

**Inlichtingen** : Remco Hokke, tel. 06 – 3131 1443

**Kosten** : € 5,- voor twee keer, vóór de eerste avond te betalen bij De Windwijzer

**Aanmelding** : Aanmelding bij De Windwijzer of via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : woensdag 31 januari en dinsdag 13 februari, van 17.00 tot 19.30 uur

### **Dag van de Dialoog - lunch**

Al enkele jaren organiseert de stichting Vele Vlaardingers Eén Huis de zogenaamde Dag van de Dialoog. Op die dag gaan inwoners met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond met elkaar aan tafel om te eten en met elkaar te spreken over leven en samenleven in Vlaardingen en over het samen werken aan een vreedzame stad. Elk jaar

is er een ander gespreksthema. Dit keer is het *'Dialoog in alle windstreken'*. In alle wijken van Vlaardingen gaan mensen met elkaar aan tafel om, onder leiding van een gespreksleider, met elkaar te spreken over wat men aan gewoontes, tradities en kennis heeft meegenomen heeft uit het land, de streek of de stad waar men vandaan komt en hoe men daarmee Vlaardingen kan verrijken.

Ook in De Windwijzer is er weer een tafel. Hier hopen wij bij de lunch een gevarieerd gezelschap te mogen ontvangen voor een mooie ontmoeting.

**Kosten** : gratis

**Aanmelden** : [velevlaardingers@gmail.com](mailto:velevlaardingers@gmail.com). Als u in De Windwijzer wilt lunchen, dit graag apart vermelden. Ook als u aparte dieetwensen heeft.

**Wanneer** : vrijdag 2 februari van 12.00 tot 14.00 uur



## Officiële opening van De Geuzenmaand 2018

Het thema van deze Geuzenmaand is: "De rechten van jonge vrouwen", een thema dat samenvalt met het werk van de personen die op 13 maart de Geuzenpenning mogen ontvangen. De opening van deze maand vindt plaats in de Windwijzer. Carrie Jansen is op deze avond gast, zij vertelt op haar eigen wijze over haar werk en haar betrokkenheid bij vrouwen in kansarme posities. Carrie is bekend als columniste voor het Algemeen Dagblad, Metro en radio Rijnmond. Een Rotterdamse, die van haar hart geen moordkuil maakt. Op latere leeftijd heeft Carrie rechten gestudeerd en is nu als een sociaal bewogen advocaat werkzaam. Een vrouw die al jaren oog heeft voor de mens achter de zaak. Carrie Jansen heeft in het verleden gewerkt als maatschappelijk werker in de Jeugdhulpverlening en in de Vrouwenopvang.



Een avond om u te laten inspireren, goede muziek te horen en Vlaandingers te ontmoeten die zich betrokken voelen bij het gedachtegoed van De Geuzen.

**Kosten** : de toegang is gratis

**Wanneer** : dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur

## Verwendag

Ook dit voorjaar organiseert De Windwijzer weer een verwendag voor mensen die het niet breed hebben. Om eens een dagje afstand te kunnen nemen en je geldzorgen en andere zorgen te kunnen vergeten, biedt De Windwijzer deze dag aan, waar zo'n vijftien mensen belangeloos hun medewerking aan verlenen. Dat zijn o.a. een schoonheidsspecialiste, kapsters, visagiste, pedicure, masseurs (verschillende massages), een klankschaaltherapeut, coaches en portretfotograaf. Ook is er de gelegenheid om je creatief uit te leven in een knutselhoek. Tussen de middag staat er voor de deelnemers een heerlijke lunch klaar. U kunt op deze dag meerdere behandelingen krijgen en u kunt de hele dag in De Windwijzer terecht en een behandeling ondergaan waar er een plekje vrij is. Voor sommige behandelingen moet u (op de dag zelf) een plaats reserveren.



**Kosten** : het hele programma wordt u GRATIS aangeboden.

**Aanmelden** : u moet u zich van tevoren opgeven via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl).

**Wanneer** : zaterdag 24 maart, van 10.00 tot 16.00 uur

## Windwijzerdebat 'Moderne communicatie en eenzaamheid'

Filosoof en publicist Hans Schnitzler, als docent verbonden aan vormingsinstituut de Bildung Academie, deed een onderzoek onder zijn studenten naar wat het effect is als je een week lang je smartphone, laptop, tablet en PC niet gebruikt. Wat komt er dan voor in de plaats? Heb je nog vrienden als je niet meer op Facebook zit, besta je überhaupt nog, als je niet meer in een schermenwereld leeft, wat gebeurt er met je beeld op de wereld als dat niet meer wordt gekleurd door wat je door de digitale media krijgt aangereikt? Zeer dringende en actuele vragen voor ieder van ons.



Een groep studenten onderwierp zich vrijwillig aan een 'digitale detox' en over de uitkomsten van dat experiment schreef Hans Schnitzler het boekje 'Kleine filosofie van de digitale onthouding'. Hierin reflecteert hij op hun ervaringen aan de hand van een keur aan (techniek)filosofen en hedendaagse auteurs. Wat de digitale detox doet voor je lichamelijk welzijn, de sociale contacten en ruimte en tijd om na te denken, bleek verrassend.

Voor iedereen die min of meer verslaafd is aan zijn smartphone maar zich ook nog wel eens achter zijn oren krabt als hij op straat, in het openbaar vervoer, op school en op de werkplek zijn medemensen massaal in hun beeldschermpjes verdiept ziet, kan dit een heel interessante middag worden.

De Windwijzer gaat het digitale detox-experiment herhalen in Vlaardingen. Met de deelnemers aan dit experiment wordt vooraf en achteraf gesproken en van hun ervaringen wordt verslag gedaan. Ook zullen zij op de debاتمiddag worden geïnterviewd. Verder zal er na een inleiding van Hans Schnitzler door een paar Vlaardingers uit de wereld van onderwijs en communicatie een reactie gegeven worden op het boekje van Hans Schnitzler. Daarna zal er uitgebreid gelegenheid zijn voor debat met de auteur.

**Kosten** : toegang vrij

**Aanmelding** : Als men mee wil doen aan het digitale detox-experiment kan men zich hiervoor aanmelden via [info@dewindwijzer](mailto:info@dewindwijzer). Ook aanmelding voor het debat kan via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : zaterdag 14 april, 15.00 uur (debat)  
zaterdag 17 en 24 maart, van 12.30 tot 14.00 u (lunch en gesprek met deelnemers aan de digitale detox)

## Unieke (amateur)film van historisch Vlaardingen

Een geweldige avond voor iedereen met belangstelling voor het leven en werken in Vlaardingen van de tijd rond de Tweede Wereldoorlog. In 2017 heeft het streekmuseum Jan Anderson een aantal amateurfilms

gekregen die gemaakt zijn door H.P. Dijkshoorn, zoon van boer Dijkshoorn in de Broekpolder. Op deze unieke authentieke filmbeelden wordt het leven en werken in bijvoorbeeld de Broekpolder getoond. Beelden van het graan oogsten aan de Vlaardingse vlieten, de molen aan de vliet, ijspret op de vaart, het trekveer, maar ook beelden van de stad. Deze oude filmopnames zijn gedigitaliseerd en kunnen daardoor nu op groot doek vertoond worden. De beelden zijn zonder geluid, maar op deze avond worden de filmfragmenten ondersteund met livemuziek. Deze afwisselende avond is een bijzondere ervaring voor iedereen die oud Vlaardingen een warm hart toedraagt. Er is tevens een ruime boekentafel aanwezig met tweedehands boeken over Vlaardingen en haar geschiedenis.



**Kosten** : de toegangsprijs is 5 euro en dat is inclusief een kop koffie en een gratis boek naar keuze uit onder meer de NETwerk-serie

**Wanneer** : donderdag 19 april om 20.00 uur

### Windwijzerlezing: Duurzame voeding

Waarom zouden we wel of geen dieren eten? Na deze lezing, die vermaak en ernst combineert, zul je beter over deze vraag na kunnen denken. Jouw overtuigingen zijn een waardevolle inbreng op deze avond, maar je zal ook bereid moeten zijn deze ter discussie te stellen. Durf jij jezelf uit te dagen? Spreker is Willem Vermaat.

**Kosten** : geen

**Wanneer** : dinsdag 15 mei om 20.00 uur

### De dementie-vriendelijke kerk

Een avond in samenwerking met De Bovenkamer met als thema `De dementie-vriendelijke kerk`. Gastpreker is Annemarie Roding-Schilt, predikant-geestelijk verzorger en schrijfster van het boekje `De dementie-vriendelijke kerk`.

Een must voor iedereen, professioneel of niet, die mensen met dementie wil blijven betrekken bij de kerkdiensten. Voor iedereen die zich wil verdiepen in de geestelijke zorg voor mensen met dementie thuis of binnen de kerkgemeenschap. Laat u inspireren.

**Kosten** : toegang vrij

**Wanneer** : donderdag 31 mei 2018, aanvang om 20.00 uur

## 5. Winkels en markten

### Boekenmarkt

U kunt op de boekenmarkt terecht voor een enorm grote keus aan tweedehands boeken op allerlei gebied, tegen een bespottelijk lage prijs. Er is ook een zitje ingericht waar u rustig even een boek kunt doorbladeren. De behulpzame vrijwilligers van de boekenmarkt zijn altijd bereid om u te helpen met het vinden van het boek waarnaar u op zoek bent. Inlichtingen: Rie Werner, tel. 010 - 4345556.

Wanneer: maandag 09.30 tot 12.00 uur / 2e zaterdag van de maand 09.00 tot 12.00 uur



### Weggeefwinkel

In de weggeefwinkel kan ieder die dat wil zijn/haar overbodige spullen kwijt en wie daar iets van kan gebruiken, mag dat gratis meenemen. Er wordt veel weggegooid en dat is zonde. In de weggeefwinkel krijgen spullen een 'tweede leven'. Goed voor het milieu en aantrekkelijk voor mensen met een kleine beurs of voor wie op zoek is naar iets bijzonders. U bent van harte uitgenodigd om gratis te komen 'winkelen'.

Wanneer : maandag 09.30 tot 12.00 uur / 2e zaterdag van de maand 09.00 tot 12.00 uur



### Zaterdag marktdag!

Elke tweede zaterdag in de maand is het marktdag in De Windwijzer. Dan zijn van 09.00 tot 12.00 uur de weggeefwinkel en de boekenmarkt geopend en op het Verploegh Chasséplein kan men oude kranten inleveren.

Soms hebben de markten een apart thema. Dat wil zeggen dat er dan bijzondere aandacht wordt gevraagd voor boeken en voorwerpen rond dat thema.



## Rommelmarkt

Op vrijdagavond 16 en zaterdagochtend 17 februari 2018 is er een Rommelmarkt in De Windwijzer. Ouderwets snuffelen in een zaal vol servies, elektrische apparaten, lp's en cd's, kleinmeubelen, schilderijen, spellertjes etc.

**Wanneer** : vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

**Inleveren** : woensdagmiddag en –avond, donderdagochtend, - middag en -avond vrijdag tot 14.00 uur.

## Nokkiebeurs

Op zaterdag 7 april 2018 wordt de NOKKIE-Beurs gehouden. Voor lage prijzen worden er kinderkleding, speelgoed en andere kinderspullen verkocht. De opbrengst is dit keer bestemd voor Lunchroom De Bonte Zebra in Vlaardingen, een lunchroom die gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking. Alle spullen die over zijn, worden na afloop opgehaald door de Stichting Spoetnik, die deze aflevert in kindertehuizen in de Oekraïne. De beurs wordt georganiseerd door vrijwilligers.

Op woensdagavond, donderdag, donderdagavond en vrijdag voorafgaand aan de beurs kan er kleding en speelgoed etc. ingeleverd worden.

**Wanneer** : zaterdag 7 april van 9.00 tot 12.00 uur

**Informatie** : danielle\_van\_dorp@hotmail.com

**Facebook** : <https://www.facebook.com/nokkiebeurs>



## Versmarkt

Op zaterdagochtend 19 mei 2018 is er een versmarkt op het plein voor De Windwijzer. Een uitgelezen moment om mooie lokale groente en fruitproducten te kopen en daarna heerlijk thuis op te eten.

**Wanneer** : zaterdag 19 mei van 09.00 tot 12.00 uur.

## 6. Maaltijden

### Warm Onthaal

Ontmoeting aan tafel bij een warme driegangemaaltijd tegen een kleine vergoeding van € 5,-. U kunt zich aanmelden uiterlijk de maandag van tevoren tot 15.00 uur: (1.) telefonisch: 010-4347887. (2.) per e-mail: [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl) of (3.) door middel van een briefje met uw naam en telefoonnummer in de brievenbus aan de Schiedamseweg 95.



**Wanneer** : elke 4e dinsdag en 2e donderdag van de maand, vanaf 17.30 uur  
11 en 23 januari, 8 en 27 februari, 8 en 27 maart, 12 en 24 april, 8 en 22 mei, 14 en 26 juni

### Anders Eten

Vanavond kunnen we kennis maken met 'andere keukens'.

En kennismaken betekent natuurlijk ook proeven. Mede-Vlaardingers die niet in Nederland zijn geboren, zullen hun best doen om u te overtuigen dat Nederlands eten lekker is maar dat 'andere keukens' minstens zo lekker kunnen zijn.

Lekker eten zal vanavond samengaan met muziek en gesprek.

Alison Martis van Vele Vlaardingers Eén Huis zal deze avond vormgeven en begeleiden.

**Kosten** : € 7,50

**Aanmelding** : via [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)

**Wanneer** : op zaterdag 16 juni, vanaf 17.30 uur

## Diversen

### 1. Wetenswaardigheden

#### **Gereedschap een tweede kans**

De Windwijzer is inzamelpunt voor Stichting Vraag en Aanbod. Deze stichting (opgericht in 1985) heeft als doel het beschikbaar stellen van goede gereviseerde gereedschappen t.b.v. projecten voor scholing en economische activiteit in landen in ontwikkeling (met name in Afrika). De ingezamelde gereedschappen worden opgeknapt in werkplaatsen die met de stichting samenwerken. Hier zijn vrijwilligers en soms arbeidsgehandicapten werkzaam. De laatste groep mensen wordt begeleid bij het vinden van een reguliere baan. U kunt gebruik gereedschap afgeven in De Windwijzer. Wij zorgen dan voor het verdere vervoer. Contactpersoon: Dick Wieringa.

#### **Maatschappelijke stage in De Windwijzer en samenwerkende kerken en organisaties**

De Windwijzer biedt scholieren de mogelijkheid een maatschappelijke stage vorm te geven en kennis te maken met diverse soorten vrijwilligerswerk dat niet geldelijk beloond wordt, maar wel de moeite waard is om te doen. Er zijn verschillende programma's samengesteld en diverse mogelijkheden om de maatschappelijke stage vorm te geven in De Windwijzer, de Vlaardingse kerken en Platform Ander Vlaardingens. De coördinatie hiervan ligt bij de Werkgroep MAS in De Windwijzer. Contactpersonen zijn Gisela Clement en Wim 't Hoen.

## 2. Stichting Vrienden van De Windwijzer



Het werk van De Windwijzer wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van De Windwijzer. Deze stichting heeft tot doel om gelden vrij te maken bij fondsen, subsidiegevers en particulieren, waarmee activiteiten van De Windwijzer bekostigd kunnen worden. Naast de financiële steun betekent dit ook dat een groep mensen zich schart rondom de medewerkers en vrijwilligers van De Windwijzer, een breed gedragen initiatief binnen de Vlaardingse gemeenschap. Als Vriend van De Windwijzer houden wij u regelmatig via de e-mail op de hoogte van onze activiteiten. De Stichting Vrienden van De Windwijzer heeft een zgn. ANBI-nummer, waardoor uw bijdrage/ gift fiscaal aftrekbaar is. Rekeningnummer: NL67 RABO 0137 5734 64.

## 3. Incidentele Verhuur

De Windwijzer beschikt over diverse ruimtes voor verhuur. Voor een vergadering, voor een voorstelling, een symposium etc. De ruimtes variëren nadrukkelijk in grootte. In de grote ruimtes zijn beamers en projectieschermen aanwezig. In de grote zaal is een professioneel geluids- en lichtpaneel. Voor catering, koffie, thee, maar ook een maaltijd, kan door de medewerkers van De Windwijzer worden gezorgd. Voor meer informatie over grootte, prijzen en beschikbaarheid kunt u het beste contact opnemen met Ada Pellearts, [verhuur@dewindwijzer.nl](mailto:verhuur@dewindwijzer.nl). Ada coördineert voor De Windwijzer de verhuur.

## 4. Adressen

**De Windwijzer** - Schiedamseweg 95 -3134 BD Vlaardingen - tel. 010 – 434 78 87

**E-mail:** [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl) - [www.dewindwijzer.nl](http://www.dewindwijzer.nl)

**Coördinator Diaconaal Werk:** Rob van Herwaarden,

**E-mail:** [rvanherwaarden@dewindwijzer.nl](mailto:rvanherwaarden@dewindwijzer.nl), tel. 06 – 424 06 350

**Coördinator Missionair Werk:** Lydia Roosendaal

**E-mail:** [lroosendaal@dewindwijzer.nl](mailto:lroosendaal@dewindwijzer.nl), tel. 06 – 151 79 367

**Coördinator Verhuur:** Ada Pellearts,

**E-mail:** [verhuur@dewindwijzer.nl](mailto:verhuur@dewindwijzer.nl) of [adapellearts@gmail.com](mailto:adapellearts@gmail.com)





**JAC. VERKUIL**  
BLOEMSTERKUNST

Markgraafaan 135  
3131 VL Vlaardingen  
010 - 43 43 704  
email: jac.verkuil@xs4all.nl

Onlineprojectstoffering.nl wordt aangestuurd vanuit onze winkel:

**Kees Lodder**  
**Woontextiel B.V.**  
Waalstraat 53  
3131 CS Vlaardingen  
T. 010-435 32 72  
F. 010-435 32 72

**KEES LODDER**  
WOONTEXTIEL B.V.

Via de mail kunt u met ons contact opnemen middels:  
[info@onlineprojectstoffering.nl](mailto:info@onlineprojectstoffering.nl)

 **Online**  
Projectstoffering.nl

**U wilt een gezonde Vereniging van Eigenaren?**

Daar zorgen wij voor!

 **VERHAGEN**  
**concept**  
UW VVE BESTUURDER

Billitonlaan 88  
3131 LL Vlaardingen  
t. 010-4342390  
e. [info@uwvvebestuurder.nl](mailto:info@uwvvebestuurder.nl)  
w. [bestuur-vve.nl](http://bestuur-vve.nl)





**NEDERLANDS  
LEREN  
TERWIJL JE  
LIEDJES  
ZINGT**



Wilt u de activiteiten van De Windwijzer financieel ondersteunen, dan kan dit door een bijdrage over te maken op IBAN: NL67 RABO 0137 5734 64 t.n.v. Stichting Vrienden van De Windwijzer te Vlaardingen.